



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ELEFTHERIA PARALIAS

BELGISCH-GRIEKSE VERENIGING V.Z.W.



ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Derde jaargang - Nummer 9 - Januari 2008



Beste Griekenlandvrienden,

Bij het verschijnen van dit eerste nummer van jaargang 2008, wens ik jullie, namens het bestuur het allerbeste voor 2008. Dit is in de eerste plaats een goede gezondheid voor gans de familie, vrienden en kennissen. Rond de jaarwisseling werden Magda, Jean-Louis en Emma opgenomen in het ziekenhuis; ze zijn reeds goed hersteld. Het bestuur wenst hen spoedig beterschap toe. Verder wens ik je alles wat je hartje lust: veel geluk, succes op het werk, mooie reizen naar Griekenland of een andere boeiende bestemming...

Een nieuw jaar voor Eleftheria Paralias wil ook zeggen een jaar vol mooie Griekse momenten. Het bestuur zal er alles aan doen om jullie een jaar boordevol activiteiten aan te bieden. Onze geslaagde nieuwjaarsreceptie is reeds achter de rug. Wij hopen dat dit voor jullie al een eerste mooi Grieks moment was. In ons volgend nummer komen we hier uitgebreid op terug met een fotoreportage.

In naam van het bestuur wil ik jullie bedanken voor jullie trouw. Hoe meer leden onze vereniging telt hoe interessanter wij ons jaarprogramma kunnen aanbieden. Een tweede pijler vormen onze steunende leden en onze sponsors die ons een duwtje in de rug geven. Beiden vormen mee de fundamenten van de vereniging en van het ledenblad.

Extra voordelen voor leden

Wat kunnen we als nieuwjaarsgeschenk beter aanbieden dan een lidkaart met extra voordelen. Op vertoon van je lidkaart geniet je 5% korting bij een maaltijd in Eethuisje Socrates, Oostendestraat 26 te Torhout en 10% bij een maaltijd in restaurant Acropolis, Albert I Promenade 3 te Oostende. Om van deze korting te genieten, vragen beide Griekse restaurants wel om je lidkaart voor te leggen **voordat je de rekening vraagt**. Gelieve deze regel **strikt** na te leven om

discussies en ongenoegen achteraf te vermijden. Wil je Griekse wijn aankopen dan ben je bij Geert en Mieke van Wijnhandel Silenos-Wines, Brugsesteenweg 25, Eeklo aan het goede adres. Zij bieden u 10 % korting.

De voorbije activiteiten

Op 29 oktober 2007 was Geert van Silenos-Wines als kok te gast op onze kookavond in het Hof van Watervliet. De avond opende met een muscat-aperitief aangeboden door Geert. Daarna werkten alle leerlingen vlijtig mee om de ingrediënten voor te bereiden. Iedereen was één en al oor en oog voor onze kok. Alle bereide gerechten werden achteraf smakelijk opgegeten. Uiteraard mocht een glaasje wijn niet ontbreken. Het kooklokaal is zeer goed ingericht en iedereen kan vlot rond het aanrecht staan en van dichtbij zien hoe de kok alles klaar maakt.

Op 25 november 2007 liep ons kafeneion vol voor een gezellige namiddag. Patrick had voor de gelegenheid een CD meegebracht van Sokratis Malamas. Hij gaf een voortreffelijke toelichting over de muziek en de artiest. Iedereen luisterde aandachtig.

Op 7 december 2007 liet Patrick de mooiste herinneringen van de voorbije activiteiten 2007 op het doek verschijnen. Aan de reacties in de zaal oordeelden we dat iedereen er veel plezier aan beleefde. Nadien toonde ik een kort filmpje over de groep leden die in mei 2007 naar Naxos reisden. Daarna kon iedereen genieten van mijn film over het eiland Naxos en al weer dromen van een volgende reis naar Griekenland. Zoals gewoonlijk na een film- of dia-avond in het Hof van Watervliet, werd er nog lang nagekaart in de mooie en gezellige Orangerie waar een gratis drankje werd aangeboden.



Belgisch-Griekse Vereniging – ondernemingsnummer 0.460.445.439

H Zetel: A.J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek (Brugge)

050.35.65.05 (voorzitter)

001-4787640-87 ten name van Eleftheria Paralias v.z.w.

www.elftheriaparalias.com - TM mail@elftheriaparalias.com



En wat komt

Op 17 februari gaan we ons amuseren in 't Keunekot te Sijsele waar allerlei oude volksspelen voor ons klaar staan. Roland en Georgette tonen op 8 maart hun dia's over een vijftal Griekse eilanden. Op 4 april gaan we uit eten in restaurant El Greco, te Brugge waar er een optreden is van de muziekgroep Ypsilon.

Werking van de vereniging

In het begin van het nieuwe jaar, en vooral voor de nieuwe leden, is het belangrijk om de werking nog eens uit de doeken te doen (zie verder "Werking van de vereniging"). Ter verduidelijking wil ik vermelden dat iedereen die lid is van de vereniging zich kandidaat kan

stellen om "effectief (werkend) lid" te worden. Dit kan door een schriftelijk verzoek te richten aan de voorzitter. Effectieve (werkende) leden treden dan automatisch toe tot de algemene vergadering van de vereniging en hebben stemrecht (mogen beslissingen nemen) tijdens de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Het bestuur maakt van rechtswege deel uit van de algemene vergadering.

Ik wens jullie verder nog veel leesplezier met dit nummer van Nea Paralias, boordevol informatie.

André Delrue,
Voorzitter



Werking van de vereniging

Eleftheria Paralias is een vereniging voor personen die Griekenland diep in hun hart dragen. Zij organiseert diverse activiteiten om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen, ontspanning aan te bieden en Griekenland in al zijn

facetten dichterbij te brengen. De zetel is gevestigd in de A. J. Witteryckstraat 14 te 8310 Assebroek (Brugge), telefoon 050.35.65.05, bankrekeningnummer 001-4787640-87.

Raad van bestuur

De voornaamste taken zijn het organiseren van activiteiten, het verzorgen van het infoblad NEA PARALIAS en de administratie. Het bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter	André Delrue	tel.: 050.35.65.05 e-mail: andre@eleftheriaparalias.com
schatbewaarder	Patrick Vandamme	tel.: 059.32.59.24 e-mail: patrick@eleftheriaparalias.com
secretariaat	Lieve Wintein	tel.: 050.35.90.63 e-mail: lieve@eleftheriaparalias.com
webmaster	Johan Van Iseghem	tel.: 050.38.77.40 e-mail: johan@eleftheriaparalias.com
bestuurder	Nicole De Neve	tel.: 050.35.65.05 e-mail: andre@eleftheriaparalias.com
bestuurder	Emma Ronse	tel.: 051.20.52.95 e-mail: emma@eleftheriaparalias.com

het bestuur is ook te bereiken op de gemeenschappelijke e-mail: bestuur@eleftheriaparalias.com

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Zij is bevoegd voor alles wat door de wet op de V.Z.W. aan de algemene vergadering is toegevoegd, zoals het aanstellen van de raad van bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en van de be-

groting voor het volgende jaar, de wijziging van de statuten, het ontbinden van de vereniging enzovoort. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de raad van bestuur en de effectieve leden (werkende leden).

Leden

1. Toetredende leden

Iedereen die jaarlijks het lidgeld betaald, is aangesloten bij de vereniging en is toetredend lid. Bij de aansluiting (eerste jaar) vult u een toetredingsformulier in. Dit document dient om het ledenbestand bij te werken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om een goede werking van de vereniging te verzekeren.

2. Effectieve leden

Leden van de vereniging die zich nauw betrokken voelen bij de werking en die bereid zijn een handje toe te steken, kunnen effectief (werkend) lid worden. Zij moeten bereid zijn de algemene vergadering bij te wonen waarop zij mogen beslissingen nemen. Ieder lid kan een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter om effectief (werkend) lid te worden. Zij moeten minstens één jaar toegetreden lid zijn.

Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald per persoon of per gezin (= meerdere personen die onder één dak samenwonen). In het lidgeld is begrepen: de verzekering en het abonnement op het informatieblad Nea Paralias.

Voor 2008 bedraagt het lidgeld: 12,50 € voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via e-mail wensen te ontvangen of 15 € voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via de post wensen te ontvangen.

Wanneer bent u voor een activiteit ingeschreven?

Voor de meeste activiteiten dient u op voorhand in te schrijven en op voorhand te betalen. U bent pas ingeschreven na ontvangst van het deelnamebedrag op onze bankrekening. Ingeval er een beperkt aantal

Het effectief of toegetreden lid dat het lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem/haar per post werd toegezonden wordt geacht ontslag te nemen. Het lid dat in de loop van het jaar ontslag neemt of dat uitgesloten wordt kan geen teruggave van het lidgeld vorderen.

Niet-leden zijn altijd welkom maar dan wel op eigen risico (niet verzekerd). Zij betalen dan meestal 3 € per activiteit meer als deelname in de werkingskosten van de vereniging.

plaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van betaling doorslaggevend zijn. We raden u aan u steeds bij de persoon die verantwoordelijk is voor de activiteit in te schrijven.

Nieuwjaarsreceptie

Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie. Dit gaat in principe door op de derde

zaterdag van januari. Gratis voor leden, niet-leden betalen inkomgeld.

Wenst u lid te worden?

Iedereen die Griekenland in zijn hart draagt, kan lid worden door storting van het lidgeld op bankrekening 001-4787640-87 op naam van Eleftheria Paralias vzw, A. J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek.

Lidgeld 2008:

- 12,50 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via e-mail wensen te ontvangen
- of 15 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via de post wensen te ontvangen.
- steunende leden: 25 € / jaar
- ereleden: > 25 € / jaar

Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidgeld telt voor alle personen van éénzelfde gezin en die onder één dak samenwonen.

Extra voordelen op vertoon van je lidkaart 2008

Op vertoon van je lidkaart geniet je

- ≈ 5% in Eethuisje Socrates, Oostendestraat 26 te Torhout;
- ≈ 10% in Restaurant Acropolis, Albert I Promenade 3 te Oostende.
- ≈ 10% korting bij wijnhandel Silenos Greek Quality Wines, Brugsesteenweg 25, 9900 Eeklo (tel. 09.374.60.07)

Om van deze korting te genieten, vragen beide Griekse restaurants je lidkaart voor te leggen **vóórdat je de rekening vraagt**. Gelieve deze regel **strikt** na te leven om discussies en ongenoegen achteraf te vermijden.

Ons volgend nummer wordt verspreid eind april 2008. Alle teksten voor artikels en advertenties moeten binnen zijn op de redactie (e-mail johan@eleftheriaparalias.com)
uiterlijk op 5 april 2008



Oude volksspelen

**Zondag 17 februari 2008 om 14u30
In 't Keunekot, Warandelaan 10 b te Sijsele**

Ringwerpen, ballo smitto, sjoelbak, pietjesbak, maar ook minder bekende spelen zoals stangenbiljart, eggeschieten en trou-madame zijn in een parcours van 12 spelen uitgezet. Eerst wordt er door de uitbater een deskundige uitleg gegeven en daarna mag je tot 19u00 genieten van al deze spelen. Je kan het parcours zo dikwijls afleggen als je wenst. Plezier verzekerd. Er wordt gevraagd om stipt aanwezig te zijn om 14u30 voor de uitleg van de spelen. Dranken zijn ter plaatse te verkrijgen aan lage prijzen.

Deelnamekost per persoon: 3 € - niet-leden: 4 €

Inschrijven: telefonisch op 050.35.65.05 of per e-mail aan bestuur@eleftheriaparalias.com

Bedrag vooraf storten op rekening 001-4787640-87 van Eleftheria Paralias v.z.w en met vermelding:
"Keunekot + naam + aantal personen"

Hoe te bereiken: zie routebeschrijving verder in onderhavig Nea Paralias (bladzijde 24)

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 februari

Diavoorstelling: Vijf Griekse eilanden

Zaterdag 8 maart om 19u30

**In Dienstencentrum Van Volden, J. Dumeryplein 1 te Brugge
Door Roland Wellecomme en Georgette Wylleman**

In het eerste deel worden drie Noord-Egeïsche eilanden voorgesteld: het groene en bergachtige SAMOS, het kleine archipel-eilandje FOURNOI en het bergachtige grote eiland IKARIA. Deze eilanden zijn erg geliefd door menig natuurliefhebber en wandelaar. Na de pauze krijgen we nog twee Cycladen-eilanden te zien: AMORGOS met zijn prachtige Chora (hoofdplaats) en het westelijk gelegen eiland MILOS waarvan we een rondvaart rond het eiland te zien krijgen. Wie vroeger reeds diamontages van roland en Georgette gezien heeft, zal met ons een zijn dat dit weer een zeer boeiende avond wordt.

Deelnamekost per persoon: leden 3 € - niet-leden 4 € (drinkje inbegrepen)

Vooraf inschrijven is niet nodig. – Breng gerust vrienden en kennissen mee.

Wenst u te adverteren in Nea Paralias?

Neem contact op met onze webmaster: johan@eleftheriaparalias.com.

Naast 4 publicaties in ons ledenblad, wordt u ook vermeld op onze website en zorgen wij voor een link naar uw portaalsite gedurende 12 opeenvolgende maanden.

Etentje & optreden van Ypsilon

Vrijdag 4 april om 20u00

In restaurant El Greco, Sint-Jakobsstraat 48 te Brugge

We gaan tafelen en als je weet dat ypsilon optreedt, kan de avond niet meer stuk. De maaltijd bestaat uit een aperitief en ter plaatse keuzemogelijkheid tussen vis en vlees als voor- en hoofdgerecht. Er zijn 30 plaatsen gereserveerd voor onze vereniging. Indien er meer geïnteresseerden zijn, zullen wij een bijkomende reservering trachten te regelen. Uw inschrijving wordt pas in aanmerking genomen als het bedrag op de rekening gestort is.

Deelnamekost: 30 € per persoon - Drank bij de maaltijd is niet inbegrepen
 Inschrijven: telefonisch op 050.35.65.05 of per e-mail aan bestuur@eleftheriaparalias.com
 Bedrag vooraf storten op rekening 001-4787640-87 op naam van Eleftheria Paralias v.z.w.
 met vermelding "El Greco + naam + aantal personen"

Uiterste inschrijvingsdatum: 8 maart 2008

Ledenfeest

Zaterdag 23 augustus

In zaal 't Gildhof te Eernegem

Reserveer alvast deze dag. Meer details in volgend nummer van Nea Paralias.

En verder...

(meer details over onderstaande activiteiten komen aan bod in volgende nummers van Nea Paralias)

- ≈ op zondag 18 mei gaat "Cultuurkuren voor de tweede maal door in het Concertgebouw te Brugge. De Brugse sociaal-culturele verenigingen stellen zich dan aan een breed publiek voor. Met tal van activiteiten en optredens. Eleftheria Paralias zal er aanwezig zijn.
- ≈ Het Griekse zomerfeest, georganiseerd door Club Yamas, gaat dit jaar door op zaterdag 19 juli in Bredene.
- ≈ Op zondag 29 september trekken we er voor een dag op uit naar Brussel.
- ≈ Oktober is traditioneel de maand van onze kookavond.
- ≈ Op zondag 16 november is er een quiz tijdens ons jaarlijks kafeneion in het Dienstencentrum Van Volden te Brugge. Vanzelfsprekend zullen de vragen over Griekenland gaan.
- ≈ Ons jaaroverzicht in beeld is voorzien op vrijdag 5 december in het Hof van Watervliet te Brugge.

Voor ons volgend nummer van het ledenblad Nea Paralias is jullie steun en inbreng steeds welkom. DUS:

- wie heeft er onlangs ergens een leuk artikeltje gelezen en wil het delen met EP-leden?
- wie is er een taalfanaat Grieks en wil ons weetjes over de Griekse taal bijbrengen?
- wie kent anekdotes over Griekenland in al zijn facetten?
- wie ging / gaat er op vakantie in Griekenland, waar en waarom; hoe waren je ervaringen?
- wie heeft er nuttige tips voor vakantie in Griekenland?
- wie heeft er op het wereldwijde web (internet) een website ontdekt die wellicht elke Griekenlandfanaat zal interesseren?



Terugblik op voorbije activiteiten

Kafeneion

Vele trouwe leden genoten van de heerlijke kadaïfi en baklava en van een keuze uit Griekse dranken. Onze sponsor Geert (wijnhandel Silenos) had voor de verrassing een citroentaart gebakken. Patrick liet ons



kennis maken met de muziek van Sokratis Malamas. Tot in de vroege avond werd gekeuveld over reisbelevissen en over alles en nog wat. Of iedereen tevreden was? Vast en zeker!



Filmavond

Leuke foto's van de voorbije activiteiten van 2007, getoond door Patrick, bewezen nogmaals de vele aangename herinneringen die we hadden in het voorbije werkingsjaar. André gaf een prachtige film ten beste over de voorbije reis naar Naxos. Niet alleen het eiland

werd doorgelicht, maar we zagen ook de amusante belevissen van de negen deelnemers. Daarna werd een tip van de sluier gelicht over de activiteiten voor 2008. Achteraf genoten we van een Grieks drankje in de sfeervolle Orangerie.



Iconen

Van 20 december 2007 tot en met 13 januari 2008 liep in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken (Sint-Andries) een tentoonstelling over iconen van de Athosberg. Dit is de Heilige Berg, gelegen aan het Halkidiki-schiereiland. Op deze derde "vinger" liggen enkel kloosters, en dit is een soort staat op zich, met eigen reglementeringen. De berg wordt enkel bewoond door monniken en hier zijn geen vrouwen of vrouwelijke dieren toegelaten. Slechts een tiental personen (enkel mannen) per dag mogen deze plaats bezoeken, na een berg aanvraagformulieren te hebben doorwerkt en met een zeer geldige reden (bijvoorbeeld voor religieuze studies). De tentoongestelde iconen konden gekocht worden (prijzen variërend van 280 tot 9.200 €). De werken waren afkomstig van het hoofdklooster Agiou Pavlou, afdeling Agios Nikolaos, gelegen tegenaan de zuidelijke top van het schiereiland.

Een van de voornaamste werken (4.500 €) was "De beschermvrouw van Athos", met de naam Maagd Maria of "Eforos", de icoon van de Moeder Gods. Zij is de enige die een blauw kleed mag dragen op haar lichaam. Maria staat rechtop met de staf van een abt en een rode mantel, sym-bolen van de overste. Zij houdt de Heilige Berg met alle heilige abdijen en de andere heilig-dommen onder haar lange mantel

als een sterke verdediging en bescherming van de heilige plaats.

Er kwam heel wat volk af naar deze prachtige tentoonstelling van zo'n 95 iconen. Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen een boek "Iconen van de Athosberg" (ISBN 978-960-88176-8-5).



**EETHUISJE
SOCRATES**



Oostendestraat 26
8820 Torhout
Tel.: 050 22 10 30
Fax: 050 22 14 40

<http://www.restosocrates.be>



<http://www.silenos-wines.com>



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ



Σind november 2007 hebben meer dan 92.000 donoren een bedrag van meer dan 162 miljoen euro verzameld voor de wederopbouw van de door de zomerbranden vernielde woningen. Begin september had de Griekse regering al onmiddellijk 200 miljoen € ter beschikking gesteld van de getroffen families voor onmiddellijke tijdelijke accommodatie zodat iedereen een dak boven zijn had. In de Peloponnesos werden meer dan 1.000 huizen compleet vernield, meer dan 500 beschadigd en 184.000 hectare bos verwoest. Op het eiland Evia werden 276 huizen vernield of beschadigd.

Tal van banken en ondernemingen en vele tienduizenden private personen hebben bedragen gestort tussen 10 € en 12 miljoen €. Het Amerikaans Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) schonk aan het Griekse Rode Kruis een bedrag van 700.000 \$ (493.000 €) in noodfondsen en materieel.

Om misbruiken en corruptie te voorkomen werden strenge regels opgesteld voor het uitkeren van vergoedingen aan de slachtoffers. Zo zal bijvoorbeeld maximaal 750 € per vierkante meter uitbetaald worden voor woningen met een oppervlakte tot 120 vierkante meter. Ook de wederopbouw is aan strikte (bouw)regels gebonden. Alles zal nauwlettend gevolgd worden door het ministerie van Openbare Werken in plaats van door de lokale prefecturen.

Het totale bedrag van de geldelijke steun van de leden van onze vereniging Eleftheria Paralias vzw bedroeg 281 €. Dit bedrag werd aangevuld door een storting uit de kas van de vereniging. Een totale som van 300 € werd overgemaakt aan het Griekse ministerie van Economie.

ZICHTREKENING 001-4787640-87/EUR		FORTIS 	
DEBETBERICHT		16-11-2007	
		OVERSCHRIJVING BUITENLAND	
GESTORT BEDRAG	EUR	300,00	
TEN GUNSTE VAN	GREEK MINISTRY OF ECONOMY		
IBAN REKENING	GR9801000230000002341103053		
BIC CODE	BNGRGRAA		
MEDEDELING	AID FOR RECONSTRUCTION AFTER FIRES / BELGIAN-GREEK SOCIETY		
IN UW DEBET	VAL 13-11-2007	EUR	300,00
UW REFERENTIE:			
ONZE REFERENTIE: 2007111300052642 #444			
FORTIS BANK			

De overheid van de Canadese provincie British Columbia, die meer dan 100 jaar ervaring heeft in bebossing en vuurbestrijding, heeft een gespecialiseerd team naar Griekenland gestuurd. Dit team zal helpen in de herbebossing van de getroffen streken en advies geven in brandpreventie- en brandbestrijding. Ook de University of Arizona, de U.S. Geological Survey - Western Ecological Research Centre, en een aantal privémaatschappijen hebben specialisten naar Grieken-

land gezonden. Tijdens de grote bosbranden eind oktober in Zuid-Californië stelde Griekenland 30 vuurbestrijders ter beschikking. Dienst en wederdienst als het ware. In de omgeving van Kalyvia, ten oosten van Athene, hebben tal van vrijwilligers eind november al ruim 20.000 bomen aangeplant.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) zal het nog zeker twintig jaar duren voordat de bossen in Grieken-

land zijn hersteld en is het nog onduidelijk hoe verschillende diersoorten het er hebben afgebracht. Het WNF maakt zich grote zorgen over bepaalde soorten jakhalzen, schildpadden en hagedissen. Projectontwikkelaars die hun kans grijpen om te bouwen, zoals ze dat na eerdere bosbranden hebben gedaan, zullen voor de rechter gesleept worden.

Griekse en Turkse zakenmensen hebben in Kalamata "vriendschapsbomen" geplant. Tijdens de besprekingen op de Achtste Economische Top van de Turkse en Griekse Egeïsche kust besloten zowel Turkse en Griekse zakenmensen een "vriendschapsbos" aan te planten om de wonden van de branden te helpen helen. Ekrem Demirtas, de Turkse president van de Kamer van Koophandel van Izmir (IZTO), en Georgios Karabatos, voorzitter van de Handelskamer van Messina, mochten de eerste bomen planten.

Een eerder vriendschapsinitiatief was bijvoorbeeld de Dostluk-Ekspres (d.w.z. : Vriendschaps-Express) tussen Thessaloniki en Istanbul.



De grootste verhuis in de geschiedenis van Athene. In oktober 2007 is men in Athene gestart met de verhuis van het oude Acropolismuseum. Ongeveer 300 standbeelden, friezen en allerlei andere voorwerpen uit de klassieke Oudheid worden van boven op de Acropolis naar een lager gelegen nieuw museum overgebracht. De verhuis van de Kariathiden, de bekende beelden van jonge vrouwen die de Erechteiontempel van de Acropolis dragen, is een delicate aangelegenheid. Ze worden dubbel verpakt in een metalen kist en met behulp van drie grote hijskranen ongeveer 60 meter van de steile helling naar beneden gebracht naar de eerste verdieping van het nieuwe museum. De verhuizing kost ongeveer 2,5 miljoen € en zal tien maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. In totaal zullen 4.246 stukken met een totaalgewicht van 297 ton verhuisd worden. De archeologische stukken zijn verzekerd voor 400 miljoen €.

"Het is een historische gebeurtenis van grote betekenis" verklaarde de Griekse minister van Cultuur, Michalis Liapis, die samen met 25 EU-ambassadeurs en tal van journalisten aanwezig was op het begin van de verhuis. Het oude museum dateert van 1865. Discussies om een nieuw museum te bouwen dateren van tientallen jaren geleden. In 1989 schreef toenmalig minister van cultuur, Melina Mercouri, een internationale wedstrijd uit om een nieuw museum te bouwen, maar het geselecteerde

ontwerp werd nooit gerealiseerd. In 2001 werd een nieuwe wedstrijd uitgeschreven. De Spaanse architect Santiago Calatrava, die de twee spectaculaire tribunedaken van het stadion van de Olympische Spelen 2004 in Athene ontwierp, was één van de juryleden. Het nieuwe Acropolismuseum werd ontworpen door de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi, in samenwerking met de Atheense architect Michael Photiadis.

Het nieuwe gebouw valt uit de verte niet erg op in het omringende stratenpatroon. Het staat slechts op 250 meter van het Parthenon. Pas als je dichterbij komt zie je dat het om een bijzonder bouwwerk gaat. Het hele gebouw staat op betonnen palen om allerlei antieke bouwresten die bij de bouw werden aangetroffen te behouden. De vloer bestaat voor het grootste gedeelte uit glas, waardoor de opgravingen onder het museum zichtbaar zijn. Het is uit staal en glas gebouwd, is 23 meter hoog en beslaat een oppervlakte van 25.000 vierkante meter.

Het gebouw telt drie verdiepingen. Het zal meer dan 3.000 kunstwerken uit de Griekse oudheid tentoonstellen. Het nieuwe museum zou begin 2009 volledig operationeel moeten zijn. Vele Grieken hopen dat met de opening van het nieuwe museum de kansen groter worden dat de ontbrekende Parthenonfriezen door het British museum worden teruggegeven. Momenteel vinden hierover nieuwe onderhandelingen plaats. "In het nieuwe museum zullen de plaatsen waar de ontbrekende beelden zouden moeten staan, leeg blijven als permanent protest voor hun terugkeer" verklaarde professor Dimitris Pandermalis, voorzitter van de "Organisation for the Construction of the New Acropolis Museum". Lees ook nog over de ontbrekende friezen:

http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/sfgate/detail?blogid=15&entry_id=21285

Aartsbisschop Christodoulos, 68 jaar oud, maakte eind oktober 2007 een emotionele terugkeer naar Griekenland na een tien weken durende behandeling tegen kanker in Florida. Hij was eerder al 40 dagen in een Atheens hospitaal hiervoor behandeld. De aartsbisschop keerde terug met een chartervlucht en werd verwelkomd door tal van gelovigen en functionarissen. Zijn terugkeer viel tussenin twee nationale vieringen: vrijdag 26 oktober (feestdag van de Heilige Demetrius, patroonheilige van Thessaloniki) en zondag 28 oktober (Nationale Feestdag - Ochi-dag). De aartsbisschop haalde de band met de rooms-katholieke kerk aan door Paus Johannes Paulus uit te nodigen in Athene in 2001 en zijn bezoek aan het Vaticaan in 2006. Anderzijds lokte hij meerdere keren controverses uit met zijn politiek getinte uitspraken sinds hij in 1998 tot hoofd van de orthodoxe Kerk in Griekenland werd verkozen. Vrijwel alle 11 miljoen Grieken zijn orthodox gedoopt en wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen orthodoxe gelovigen, de tweede grootste groep christenen in de wereld na de rooms-katholieke kerk.

Begin november 2007 kwamen de Griekse studenten de straat op. Ze demonstreerden in het centrum van Athene om te eisen dat er meer geld komt voor onderwijs en dat recente onderwijshervormingen worden teruggedraaid. In het hele land werden meer dan driehonderd scholen door protesterende studenten bezet. Ongeveer drie-

duizend scholieren, studenten en docenten deden mee aan de demonstratie in de buurt van de Universiteit van Athene. De demonstranten zegden dat schoolgebouwen in staat van verval zijn en dat er geen fatsoenlijk distributiesysteem is voor schoolboeken. Ze eisen dat er meer docenten komen en dat scholen worden gerenoveerd. Sommige van de demonstranten staken vuurpijlen af tijdens de optocht, die verder rustig verliep. In de noordelijke stad Thessaloniki werd een demonstrant gearresteerd.

Griekse studenten hebben in 2007 al veelvuldig gedemonstreerd, maar begin november was het de eerste keer dat de politie de demonstranten mocht filmen. Een aanklager beweerde bij het hooggerechtshof dat de politie het recht heeft om demonstraties te filmen en de beelden als bewijsmateriaal te gebruiken bij strafzaken en politieonderzoek. Het hof lijkt hiermee de Autoriteit voor Informatiebescherming terzijde te schuiven. Die bepaalde jarenlang dat in de openbare ruimte camera's alleen gebruikt mogen worden voor verkeerstoezicht. Eerder in 2007 nam het parlement de wetgeving aan die universiteiten meer zelfstandigheid geeft en studenten verplicht om hun studie sneller af te maken. In maart schrapte de regering na hevig publiek en politiek verzet een voorgestelde grondwetswijziging die een eind zou maken aan het overheidsmonopolie op hoger onderwijs en privé-universiteiten zou toestaan.

Op het Griekse eiland Euboea hebben Griekse en Zwitserse archeologen een van de grootste Artemis-tempels ontdekt uit de Klassieke Oudheid. Het heiligdom was in de Oudheid gekend onder de naam "Artemis Amarynthia" en stond vlak bij de kleine stad Amarynthos, zowat elf kilometer ten oosten van de havenstad Eretria. De geograaf Pausanias beschreef in de tweede eeuw na Christus de tempel, maar tot nu toe hadden archeologen het raden naar de exacte plaats van het heiligdom. "We denken dat we de tempel gevonden hebben. We zullen in de komende jaren onze opgravingen voortzetten", aldus een Zwitserse archeologe. Het is één van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de laatste jaren. Op dit moment zijn de fundamenten van een heel groot gebouw blootgelegd. Rond het heiligdom werd keramiek opgegraven. Artemis is de Griekse godin van de jacht en beschermster van vrouwen en kinderen.

bron: www.metrotime.be

Griekenland hanteert de laagste benzineprijzen in de Europese Unie. Volgens gegevens van Hellenic Petroleum was de gemiddelde prijs in november 1,074 € per liter en in oktober 1,026 € per liter. Griekenland staat op de lijst van landen met lage benzineprijzen, zoals Slovaakse, waar benzine gemiddeld 1,035 € per liter kost. Nederland zou de duurste zijn met 1,053 € per liter. Diesel kost in Griekenland gemiddeld 1,079 € per liter. Andorra is de goedkoopste in deze categorie met 0,925 € per liter diesel en Italië de duurste met 1,325 € per liter diesel.

Op Kreta ligt een wetteloos dorpje. Drugdealers en maffiatypes konden er hun gang gaan, totdat de politie binnenviel in november 2007. Ze zochten naar drugs maar kwamen terecht in een gewapende hinderlaag. De

hinderlaag was niet geheel onverwacht. Een konvooi van twaalf voertuigen met meer dan veertig gewapende politieagenten reed het bergdorp Zoniana op Kreta binnen. Zij waren echter geschokt door de gewelddadige reactie: meer dan twintig schutters schoten met Kalashnikovgeweren op de politie, nog voor ze het dorp goed en wel binnen waren. Het eenzijdige vuurgevecht duurde een paar minuten. Toen trokken de agenten, gekomen om drugs te zoeken, zich terug met drie gewonden van wie één ernstig. Door het vuurgevecht is de stilte verbroken rond Zoniana. Het dorp lijkt het centrum te vormen van een wetteloos staatje met velden vol cannabis, drugshandel en maffiapraktijken. De inwoners van Kreta zijn erg onafhankelijk en hebben per persoon de meeste wapens in de Europese Unie. Een wapenamnestie, die veel aandacht kreeg en werd geleid door componist Mikis Theodorakis, geboren op het eiland, maakte geen eind aan het wapenbezit. De lakse handhaving van de wet en de anti-autoritaire cultuur hebben er nu voor gezorgd dat in de bergen van Kreta een misdadig klimaat heerst waar de rest van het eiland niet meer mee kan leven. In november moest de Griekse premier Costas Karamanlis het parlement verzekeren dat de Griekse wetgeving ook op Kreta geldt. 'We accepteren het niet meer dat men zich niet aan de wet houdt; deze geldt voor iedereen en zal ook uitgevoerd worden'. Na deze gewelddadige aanval op de plaatselijke politie vlogen vijftien agenten van een speciale unit vanuit Athene naar het dorpje. Zij slaagden er in om zes dagen achter elkaar in Zoniana te blijven. Ondanks het feit dat er meer dan 1.600 mensen wonen, heeft Zoniana geen politiebureau, net als de andere dorpen in de omgeving. De borden die langs de weg staan als je het dorp in- en uitgaat zijn vol kogelgaten. Een duidelijk teken dat vertegenwoordigers van het gezag niet welkom zijn. Tegen de tijd dat de politie op 7 november in groten getale in het dorp arriveerde, waren bijna 200 lokale mannen verdwenen. Honderden hectaren cannabisplanten in de olijfgaarden waren uit de aarde getrokken. Er werden meteen veertien mensen gearresteerd. De overdaad aan bewijzen, van gestolen geldautomaten tot explosieven, maakt wel duidelijk dat veel van de dorpsbewoners geen doorsneelevens leiden. Zo werd ontdekt dat een dorpsbewoner die beweerde dat hij schaapherder was, meer dan anderhalf miljoen euro op zijn rekening had. De plaatselijke pers zegt dat de inval oorspronkelijk op touw is gezet nadat een man uit Zoniana werd gearresteerd achter het stuur van een gloednieuwe Porsche. Als beroep gaf hij bouwvakker op. Onbevestigde berichten melden dat deze man zes miljoen euro op de bank had.

bron: www.depers.nl

Het Spaanse koningshuis heeft in november 2007 bekendgemaakt dat prinses Elena gaat scheiden van haar man Jaime de Marichalar. Zij is de oudste dochter van de Spaanse koning Juan Carlos en de Griekse prinses Sophia. De 44-jarige Elena stapte in 1995 in het huwelijksbootje met de bankier. De reden voor de breuk is onduidelijk. Het paar heeft twee kinderen, Felipe (9 jaar) en Victoria (7 jaar). Elena is, na haar broer Felipe

en zijn twee dochtertjes, de vierde in lijn voor de Spaanse troonopvolging.

Prinses Alexia van Griekenland bracht op 26 oktober 2007 haar vierde kind ter wereld in het Clinica Teknon in Barcelona. De 42-jarige prinses en haar echtgenoot, architect Carlos Morales Quintana, 36 jaar, doopten het kind als Amelia Morales y de Grecia.



lees ook:

- huwelijksfoto's van prinses Alexia zijn te vinden op deze website:

<http://news.bbc.co.uk/1/low/uk/390419.stm>

- over het Griekse koningshuis:

<http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/KingGeorgel.html>

- en over prinses Alexia:

<http://www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/PrincessAlexia.html>

Griekenland en buur Bulgarije gaan in de toekomst meer en meer samenwerken. De respectievelijke ministers van Financiën verklaarden dit tijdens een vergadering in Sofia begin november 2007. Griekenland is momenteel de derde grootste investeerder in buurland Bulgarije, na Oostenrijk en Nederland.

In de toekomst willen Bulgarije en Griekenland zich meer en meer als complementaire toeristische bestemmingen gaan profileren, zo verklaarde minister van Toerisme, Aris Spiliotopoulos tijdens een tentoonstelling. Beide landen kunnen elkaar helpen in de ontwikkeling van zee- en wintertoerisme. Zijn Bulgaarse ambtsgenoot benadrukte dat vele Grieken reeds de Bulgaarse winterbestemmingen hebben ontdekt. De toetreding van zijn land tot de Europese Unie zal een positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling.

Ecologen en politiciers in Noord-Griekenland protesteren tegen de vervuiling die Griekenland binnenstroomt na (hevige) regenval. Stavros Daglis, hoofd van de Ecologische Actiegroep in Drama, vraagt dat Bulgarije acties zou ondernemen om te voorkomen dat nog langer grote hoeveelheden huishoudelijk en industrieel afval langs de Nestos-rivier Griekenland binnenkomt.

"Wij kunnen niet langer dulden dat de Nestos een rioolpijp wordt telkens het regent en een dure opruim veroorzaakt" waarschuwde Costas Evmoiridis, prefect van Drama. De Nestos-rivier en de daaraan verbonden lagunes spreiden zich uit over een beschermd gebied van 21.930 hectare. Minister van Binnenlandse Zaken Prokopis Pavlopoulos wijst erop dat Bulgarije zijn verplichtingen moet nakomen nu het deel uitmaakt van de Europese Unie. "En wat geldt voor de Nestos-rivier is ook van toepassing voor de Evros (Maritsa in Bulgarije)."

Bulgaars minister van Regionale Ontwikkeling, Dimcho Mihalevski, verklaarde zes nieuwe grensovergangen tussen Bulgarije en Griekenland te willen openen tegen 2012 en daarvoor 250 miljoen euro te investeren. Hij beoogt een vlotter verkeer van mensen en goederen en het opwaarderen van de regionale economie.

De Europese Unie heeft aan Bulgarije voor de periode 2007-2009 een bedrag van 239 miljoen euro toegezegd om de buitengrenzen te gaan beveiligen.

Eind november had Griekenland te kampen met een nieuwe golf illegale vreemdelingen. In de wateren van Samos werden 25 illegalen onderschept. Nabij Lesvos nog eens 32 personen, op Kos 12 personen en in de Egeïsche Zee 44 personen. Allen werden gearresteerd en het land uit gezet.

Minister van Justitie, Sotiris Hatzigakis, heeft bij de Europese Unie een voorstel ingediend om vreemdelingen die thans in Griekenland een straf uitzitten, hun straf in hun thuisland te laten uitzitten om te verhelpen aan de overbevolking van de gevangenissen. Als compensatie zouden Grieken die in het buitenland gevangen zitten, hun straf in Griekenland mogen uitzitten. Griekenland lag in het verleden onder vuur van buitenlandse organisaties omdat er meer dan 11.000 gevangenen zijn voor een capaciteit van nauwelijks 7.500. Volgens de recentste statistieken zitten er ongeveer 5.500 vreemdelingen, hoofdzakelijk Albanezen. Een afspraak uit 2004 om 2.000 Albanezen hun straf in hun land te laten uitzitten kon niet gerealiseerd worden.

Griekenland richt in Pella een nieuw museum op ter ere van Alexander de Grote. Pella is een gemeente en stad uit de Macedonische oudheid en is gelegen in Noord-Griekenland. Het is de geboorteplaats van Alexander de Grote en was de hoofdstad van het koninkrijk Macedonië dat zich uitstreckte van Europa tot India. Het museum zou gereed zijn tegen eind 2008. Er zullen mozaïeken, wapens, juwelen en andere voorwerpen die in de voorbije 20 jaar in de regio werden opgegraven, tentoongesteld worden.

Met dit museum, die het oude museum in Pella moet vervangen, wil Griekenland ook zijn stelling dat Macedonië en zijn erfgoed Grieks zijn, kracht bijzetten. In het museum zal te zien zijn hoe de Macedoniërs leefden en het Dorisch (een antiek Grieks dialect) spraken. Griekenland wil met dit museum ook politiek gewicht in de schaal leggen in zijn conflict met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over de spirituele rechten over Alexanders erfgoed.

De Republiek Macedonië is een land in de Balkan. Het grenst in het zuiden aan Griekenland. Het land is onafhankelijk geworden op 8 september 1991 toen het zich na een referendum afscheidde van Joegoslavië.

Het is sinds november 2005 kandidaat-lid van de Europese Unie. Het heeft een oppervlakte van 25.713 vierkante kilometer en telde in 2005 ongeveer 2.045.000 inwoners. Naast Macedonisch wordt er ook Turks, Albanees en Servisch gesproken. De hoofdstad is

Skopje. Andere belangrijke steden zijn Tetovo, Bitola (Bitolj), and Prilep.

Historisch en geografisch is Macedonië een uitgebreide streek waarvan meer dan de helft aan Griekenland behoort. Heden ten dage beschouwen meer dan 2.500.000 Grieken zich als trotse Macedoniërs. De antieke Macedoniërs spraken Dorisch (Grieks dialect), dienden de antieke Griekse goden en namen deel aan de Olympische Spelen (een gebeurtenis die toen alleen toegankelijk was voor de Grieken). De belangrijkste historische sites zijn terug te vinden in het huidige Noord-Griekenland. Anderzijds is de bevolking van de Republiek Macedonië 30 procent Albanees, met Servische, Bulgaarse, Vlachse en zigeuner-minderheden. De dominante raciale groep is van Slavische origine die vanaf de zevende eeuw hierheen kwamen. Alexander de Grote en zijn tijdgenoten waren niet van Slavische afkomst.

Griekenland heeft grote bezwaren tegen het gebruik van de naam Macedonië. Grieken vinden dat zij alleen het recht hebben op de historische naam Macedonië omdat dit eveneens de naam is van een gebied (een Griekse provincie) in het noorden van Griekenland dat tot Griekenland behoort. Bovendien ziet Griekenland geheel Macedonië als zijn erfgoed. Athene dreigt ermee de toetreding van de Republiek Macedonië tot de Europese Unie te blokkeren zolang het zijn naam niet wijzigt. Dat de republiek aan zijn luchthaven de naam "Alexander de Grote" gaf, was in 2006 een doorn in het oog van Athene. De Macedonische president Branko Crvenkovski houdt echter voet bij stuk en verklaarde zijn EU- en NATO-lidmaatschap op te offeren als het gedwongen zou worden een andere naam aan te nemen. Binnen de NATO zou in april 2008 over het probleem gepraat worden. De Europese Unie (waar-onder Griekenland) en de Verenigde Naties erkennen het land onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Former Yugoslav Republic of Macedonia, afgekort in het Engels als FYROM). De Verenigde Staten, Rusland, China en andere landen erkennen het onder de naam Republiek Macedonië.

Bekijk ook eens de videoclip "Macedonie is Griekenland" <http://utoob.wordpress.com/2007/11/29/10-macedonia-is-greece/>

Een gouden ring uit de 4^{de} eeuw vóór Christus die illegaal werd opgegraven in Noord-Griekenland en in 1983 verkocht aan het Amerikaanse J. Paul Getty Museum in Los Angeles, is in maart 2007 overhandigd aan het Archeologisch Museum in Thessaloniki. Tijdens een plechtigheid eind 2007 naar aanleiding van de teruggave, verklaarde minister van Cultuur, Michalis Lapsis, dat het voor Griekenland een prioriteit is zich in te zetten voor de terugkeer van antieke stukken die illegaal opgegraven en of geëxporteerd werden. De toenmalige curator van het Getty-museum stond onlangs in Athene terecht voor het smokkelen van antiquiteiten. Een collectie van meer dan honderd gestolen voorwerpen tot 7.000 jaar oud (met inbegrip van wat wordt aangenomen de allereerste menselijke portretten te zijn) werden onlangs tentoongesteld in Griekenland. Ze werden sinds 1984 in Larissa uit een private collectie

gestolen en naar Duitsland gesmokkeld. De politie van Munchen kon in 1985 de verzameling recupereren nadat gepoogd werd ze te verkopen aan een lokaal museum. Ambtenaars van het museum informeerden de politie. Twintig jaar lang was de collectie blijkbaar vergeten tot een ambtenaar vorig jaar realiseerde dat de verzameling nog niet was teruggegeven aan Griekenland.

"De stukken zijn buitengewone voorbeelden van Neolithische cultuur," verklaarde minister Liapis. Hij voegde eraan toe gelukkig te zijn met de terugkeer en dat stelen van antiquiteiten een globaal probleem is. Vierennegentig voorwerpen in steen en aardewerk (beeldjes, gereedschap, vazen) dateren van tussen 6500 en 5300 vóór Christus en komen vanuit centraal Thessalië, waar de belangrijkste Neolithische nederzettingen werden opgegraven. Archeoloog Nikos Kaltsas, directeur van het Nationaal Archeologisch Museum in Athene, zei dat de voorwerpen, die tot 10 cm hoog zijn, dateren van het begin van het menselijk bewustzijn en ook portretten van Neolithische vrouwen bevatten. De voorwerpen lijken dan wel primitief, maar ze zijn zeer expressief. De beelden van vrouwen met complexe haartooi, de verschillende expressies op de aangezichten, tonen aan dat dit portretten zijn van echte mensen.

Verzamelaar Constantinos Theodoropoulos, uit wiens huis de werken werden gestolen, heeft de voorwerpen thans aan de Griekse staat geschonken. Ze worden momenteel tijdelijk in Athene tentoongesteld maar zullen nadien in een museum in Larissa naast de rest van de Theodoropoulos-collectie - zowat 2.500 Neolithische voorwerpen, tentoongesteld worden. Theodoropoulos verklaarde dat meer dan zestig gestolen stukken nog steeds spoorloos zijn, maar dat deze in minder goede staat zijn.

Sinds 15 oktober 2007 mag enkel en alleen "*witte geperkelde kaas die traditioneel in Griekenland wordt bereid uit schapenmelk of uit een mengsel van schapen en geitenmelk*" nog feta heten. Dezelfde kaas uit een ander land of een variant op basis van koemelk moet een andere naam dragen. Dat was eerder al door Europa bepaald en de overgangsregeling die daarmee gepaard ging, liep af op 14 oktober 2007. Een nieuwe goede naam vinden voor nep-feta is moeilijk en 'herderskaas' is voorlopig het beste wat er uit de bus kwam. 'Kaas van gepasteuriseerde koemelk in olie geaffineerd' staat er op de potjes met kaasblokjes van Patros. Dat klinkt een stuk minder vlot dan feta-hapje. Duitse kaas gemaakt van koeienmelk mag door Patros niet meer de naam 'feta' krijgen. Een Grieks aandoende herder op het etiket zetten, mag wel. De Deense koeienkaas Apetina heet dan weer 'Mediterrane stijl witte kaas', ook al niet zo best wat de naam betreft. De Duitse firma Athos houdt het simpelweg bij een nietszeggende naam 'kaas van koemelk'. De Milbona-kaas bij Lidl kreeg de naam 'herderskaas'. De naam 'fetanade' van Delhaize is dan weer goed gevonden maar suggereert evengoed dat het om feta gaat, terwijl er voor die kaasblokjes niet één Grieks schaap of geit aan te pas is gekomen. Volgens Delhaize gaat het om een gedeponeerde naam en is het niet illegaal die te

gebruiken. Niettemin werden de leveranciers gevraagd de naam te wijzigen om alle verwarring te vermijden. *gebaseerd op een artikel uit HLN, 25 oktober 2007*

En om zijn rechten kracht bij te zetten verklaarde Griekenland op 1 januari 2008 de oorlog aan nep-feta en lanceerde 2008 als 'Jaar van de Feta'. Ze hopen daarmee meer respect te krijgen en ook meer internationale klanten door meer gerichte promoties. Niettegenstaande het verkrijgen van het exclusieve recht om feta op de markt te brengen, is het aandeel in witte kazen beperkt: die markt wordt gedomineerd door Duitsland en Denemarken.

Men gaat ervan uit dat feta sedert meer dan 6.000 jaar gemaakt wordt uit een mengeling van schapen- en geitenmelk. Het is nog altijd een hit op de nationale markt. Grieken consumeren jaarlijks 100.000 ton van de lekkernij, op salades, in tiropites (warme kaaspasteitjes), of als snack. Het valt ook in de smaak van de vele toeristen. Yannis Moulis, Marketing Directeur van Dodoni, een van de grootste feta-producenten in Griekenland, is blij met het fetajaar-initiatief, maar benadrukte dat Griekenland 'slechts' 40.000 à 50.000 ton feta per jaar exporteert, wetende dat de internationale consumptie van witte kaas 650.000 à 7.000.000 ton per jaar belooft.

De uitgever van Eleftheros Typos is winnaar "Best-Designed European National Newspaper Award" nadat het in mei 2007 een nieuwe lay-out invoerde. 288 kranten uit 26 landen namen deel aan de competitie.



Griekenland en China liggen voortaan dicht bij elkaar en verstevigen hun toerisme-relaties. Naar aanleiding van de Olympische Spelen dit jaar zijn er sinds 26 november rechtstreekse vluchten tussen Athene en Beijing. Aris Spiliotopoulos, Grieks minister van Toerisme-ontwikkeling, nam het initiatief en hoopt hiermee meer Chinezen naar Griekenland te lokken. Li Jia Xiang, voorzitter van de Chinese luchtvaartmaatschappij, beloofde Griekenland te zullen promoten.

De Griekse minister van Transport, Kostis Hatzidakis verklaarde dat een redding van de luchtvaartmaat-

schappij Olympic Airlines onwaarschijnlijk is maar de maatschappij schuldenloos zou moeten sluiten en een nieuwe maatschappij zou opgericht worden. Hij maakte hierbij de vergelijking met El Al die ooit eens werd opgedoekt en de dag nadien opnieuw uit het niets verrees en schuldenvrij. Na beperkingen opgelegd door de EU in 1996 en omdat er geen koper kon gevonden worden voor de maatschappij, werd ze in 2003 in twee maatschappijen opgesplitst: een zwaar verlieslatende dienstenmaatschappij en een schuldenvrije vervoersmaatschappij. Maar de Europese Unie bleef ze als één maatschappij beschouwen en de steun van de Griekse regering als illegaal. Olympic verloor in 2006 zijn positie als dominante binnenlandse luchtvaartmaatschappij in het voordeel van Aegean Airlines, die een marktaandeel heeft van 51 procent dankzij een agressieve expansie, meer routes, nieuwere toestellen en een betere service. Hatzidakis zegt te hopen dat de regering de naam, het logo en de "slots" over te hevelen naar een nieuwe maatschappij. "We willen een vacuum voorkomen en een nieuwe en gezonde luchtvaartmaatschappij" voegde hij eraan toe.

Griekse vrouw komt onder trein terecht en wandelt naar huis. Een 76-jarige Griekse vrouw die onder een trein was terechtgekomen, heeft het er zonder een schrammetje vanaf gebracht. De vrouw stak een spoorweg over in de havenstad Aigion en had niet gezien dat er een trein kwam aangereden. Ze kon niet meer weglopen en liet zich, wellicht van de schrik, vallen tussen de rails. "Het was als in een film," zei een ooggetuige. "De trein raasde over de vrouw heen. Daarna stond ze op alsof het niets voorstelde." De bestuurder van de trein daar-entegen... verkeerde in shock en werd kort in een hospitaal opgenomen.

Woensdag 12 december 2007 viel het leven stil in Griekenland toen werknemers uit de publieke en privé-sector het werk neerlegden als protest tegen de regeringsplannen voor een nieuwe pensioenregeling. Hospitalen, banken, scholen, universiteiten en alle publieke diensten sloten de deuren. Alle nationale en internationale vluchten werden afgelast en ook ferry's konden niet uitvaren. In Athene reden de metrostellen slechts enkele uren om zo'n 80.000 demonstranten naar het centrum te brengen. In Thessaloniki betoogden zo'n 30.000 mensen en braken er verschillende rellen uit. Piloten en stewards van Olympic Airways betoogden vooral tegen de geplande reorganisatie / hervorming van de maatschappij.

Ook op 19 december organiseerden de 2 grootste vakbonden, GSEE (privé-sector) en ADEDY (publieke sector) opnieuw demonstraties, waarin vooral medisch personeel, apothekers en tandartsen opstapten. Op 19 en 20 december bleven gerechtshoven gesloten. Zoals andere landen heeft ook Griekenland af te rekenen met een vergrijzende bevolking en worstelt het met een hervorming van de pensioenregeling alvorens het ineenstort.

De Griekse werknemersorganisaties vrezen dat enerzijds de pensioenen zullen verminderen en anderzijds de pensioensgerechtigde leeftijd zal verhogen met de nieuwe pensioenregeling. De organisaties gaan ervan uit

dat de werknemers niet moeten opdraaien voor het slechte beheer van ruim 170 pensioenfondsen door de vorige regeringen.

Griekse archeologen hebben maar liefst 15.000 beenderen ontdekt in de omgeving van de Iridaias-berg in Noord-Griekenland. Ze hopen hiermee meer te weten te komen over de *Ursus ingressus* (beer-ras) en andere uitgestorven rassen die 40.000 jaar geleden in de streek leefden en waarom ze uitstierven. Opgravingen met het doel fossiele resten van de neven van de bruine beer te vinden, begonnen in de vroege jaren '90.

Op 15 december 2007 deed de winter zijn intrede in Griekenland. Er viel zelfs sneeuw in het centrum van Thessaloniki en het luchtverkeer werd noodzakelijkerwijze stilgelegd.

Een voetganger moest voor de rechter verschijnen omdat hij in de Griekse hoofdstad Athene over een auto liep die volgens de man in de weg stond. "Ik kon niet langs het voertuig wandelen en werd zo kwaad dat ik er dan maar gewoon over gelopen ben", zei Tasos Pouliasis op de Griekse televisie. De Griekse wegen zijn meestal een echte heksenketel. Grieken deinzen er niet voor terug om hun auto op het voetpad of voor de ingang van een ziekenhuis te laten staan. Pouliasis was het beu en liep dan maar gewoon over de auto. Helaas zag de eigenaar van de wagen wat Pouliasis deed. De politie nam hem mee en hield hem zelfs even in de cel. "Nu gaat hij mij vervolgen omdat ik zijn eigendom beschadigd heb, maar zelf heeft hij niet eens een parkeerboete gekregen", zei Pouliasis verontwaardigd. (De Morgen)

Een papegaai uit het Griekse Patras is inzet van een juridische strijd over een parkeerboete van 444 €, melde de BBC. Het lokale bestuur vindt dat de kooi van de vogel illegaal op een parkeerplaats is neergezet en daarmee voor hinder zorgt. De eigenaar van papegaai 'Coco', Lambros Michalopoulos, zegt dat het beestje doodgaat als hij terug naar binnen moet. De zaak komt nu voor de rechter. De kleurrijke Coco is al achttien jaar een soort mascotte in de drukke havenstad, die gebukt gaat onder een gebrek aan parkeerplaatsen. Volgens Michalopoulos is de vogel zo gewend aan zijn drukke sociale leven, dat hij een verhuizing niet meer te boven komt.

Bron: De Telegraaf (NL)

Naar aanleiding van zijn recent bezoek aan het nieuwe Acropolismuseum riep Grieks eerste minister Costas Karamanlis opnieuw op voor de terugkeer van de Elgin-friezen. Vroeger argumenteerde Engeland dat de verontreiniging en zure regen in Athene een reden was om de friezen niet terug te geven. Volgens Karamanlis zijn thans alle voorwaarden vervuld om de friezen opnieuw te verenigen.

Maar helaas vlak voor Kerstmis 2007 (21 december) antwoordde Engeland kortaf met een "No". Het British museum argumenteert nu met hun ideologisch standpunt en hun ideologische rechten dat ze werken uit alle culturen willen tentoonstellen en de Parthenon-friezen

zijn daar een héél belangrijk onderdeel van... De Griekse pers omschrijft dit getouwtrek als "op lange termijn aan het lijntje houden"

Volgens het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er thans meer dan een miljoen immigranten in Griekenland, waarvan 481.501 legaal. Van de legale immigranten zijn 63 procent Albanees, gevolgd door 27.000 Bulgaren en 19.000 Oekraïners. 30 procent van de immigranten werken in de bouw, 20 procent in onderhoud en kantoren en winkels en 34 procent werken in de productie en handel.

Griekenland ondertekende op 26 december een bestelling van 14 Russische Beriev BE-200 brandbestrijdings-amfibievliegtuigen (twin-turbofan "vliegende boten"). De vier eerste toestellen worden al in 2008 geleverd en Griekenland is daarmee de eerste buitenlandse afnemer.



Rusland stond Griekenland bij met dergelijke toestellen tijdens de hevige branden in de zomer van 2007. De Russische constructeur Irkut en Hellenic Aerospace Industry ondertekenden een "memorandum of understanding" voor de bouw en onderhoud. Een dergelijk vliegtuig kan 12 ton water opscheppen in nauwelijks 14 seconden en dit in 1 of 2 tot maximaal 8 opeenvolgende beurten droppen.

Naast de aankoop van vuurbestrijdingsvliegtuigen, kocht Griekenland ook nog eens 415 Russische BMP-3 gevechtsvoertuigen voor een bedrag van 1,2 miljard euro. Omdat Griekenland een NATO-lid is, is deze aankoop sensationeel, maar het is bijlange niet de eerste keer dat Griekenland Russische wapens koopt. In de jaren '90 kocht Cyprys 43 gelijkaardige voertuigen. Liever dan Washington te behagen verkiest Athene vijf stuks te kopen voor de prijs van vier die in het onderhoud ook 25 procent goedkoper zijn. Het Russische materieel is gelijkwaardig met ander buitenlands materieel en daar waar nodig kunnen componenten vervangen worden door NATO-uitrusting (bijvoorbeeld het communicatie-systeem). Nog even vermelden dat het Griekse luchtafweersysteem hoofdzakelijk bestaat uit Russisch materieel, aangepast aan de NATO-standaard. Eerste minister Costas Karamanlis ondertekende het akkoord tijdens zijn recent bezoek aan Moscow in december 2007.



Reisverslag van de reis naar Naxos, 4 juni – 15 juni 2007

Negen leden van de vereniging Eleftheria Paralias trokken samen twaalf dagen op naar het prachtige eiland Naxos, het grootste eiland van de Cycladen. We vertrokken op maandag 4 juni 2007 en landden terug op Belgische bodem op vrijdag 15 juni. In dit en in de volgende nummers van Nea Paralias leest u het verhaal van deze boeiende reis. Verslaggever is André Delrue. Hier volgt aflevering 3: "Verkenning van het noorden van Naxos".

Het is donderdag 7 juni. Ik ben al vroeg uit de veren (om zeven uur). Nu heb ik even de tijd om mijn cursus Grieks ter hand te nemen, terwijl Nicole zich voorbereidt om onze reisgezellen te ontvangen voor het ontbijt dat vandaag om negen uur gepland is. Soms vraag ik me af waarom ik nu in feite Grieks studeer. Je bent bijna een jaar bezig en je kan amper "kalimera" en "kalinichta" zeggen, maar je bent beleefd en de Grieken tonen waardering voor dat klein beetje Griekse dat je spreekt. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de cursus Grieks en spreek ik al wat beter. Ik kan nu al vertellen dat we verleden jaar met Eleftheria Paralias naar Naxos geweest zijn op vakantie. Maar het gaat tergend traag vooruit en Joke, mijn lerares maar vertellen dat Grieks studeren veel geduld vraagt. Maar het geeft voldoening!!! In tegenstelling tot Fransen en Spanjaarden, gaan de Grieken wel spontaan verbeteren en een handje helpen.

Rond halfnegen komen Emma en Magda een handje toesteken en rond negen uur zitten we weer gezellig aan het ontbijt. Een mooi moment. Buiten schittert de zon en begint het kwik te stijgen maar na een paar uur zou ze "dada" zijn. Geen blauwe zee dus vandaag.

Na het ontbijt gaan Patrick, Nicole en ik de huurwagens afhalen. In wagen één neemt Patrick plaats achter het stuur, samen met Caroline, Emma, onze navigator van dienst Oswald, en Magda. Nicole en ik volgen in wagen twee met Monique en Pandelis.



Na een paar kilometer bereiken we Chora, die we vandaag links laten liggen. We volgen de mooie maar woeste kustlijn naar Apollonas in het noorden. Van het kasteel en het klooster van Ypsiloteras in Galini is alleen nog de toren en de kapel te zien. Overal in het

landschap, zoals hier in Engares, zie je kerkjes en overblijfselen van kloosters. De documentatie die Patrick verzameld heeft, is zeer uitgebreid. Telkens wordt er druk overlegd om uit te maken welk kerkje we zien. Hier zou je een magnifieke zoektocht kunnen organiseren. En dit grote, verlaten wit gebouw dat niet toegankelijk is en waarin we de vogeltjes horen fluiten, is dat nu wel een klooster? Maak dit de ganzen wijs!!

Het is er rustig. De natuur geurt en kleurt en vele grillige uitzichten op de zee maken van deze rondreis een prachtig geheel. Stoppen langs de weg om een mooi kiekje te nemen, vormt hier geen probleem. Af en toe kom je eens een wagen tegen. De lucht kleurt steeds grijzer maar de regen weigert uit te vallen en mijn grote teen jeukt, wat wil zeggen dat het tijdens de rest van de vakantie schitterend weer zal zijn.



We vinden een leuk restaurant met terras met prachtig zicht op zee. Op het terras staan verschillende witte marmeren beelden. De wind maakt het te fris om op het terras te eten. We zoeken binnen een paar tafels die spontaan bijeengeschoven worden. Hier spreekt men enkel Grieks en we worden uitgenodigd om in de keuken onze spijzen uit te kiezen. Typischer Grieks kan niet. Hoe ze hier de kost verdienen, is onduidelijk. We zitten hier gans de middag met ons groepje alleen. Alvorens te vertrekken, nemen we nog een paar foto's want het restaurant ligt schilderachtig tussen de bloemen en de struiken.

We zetten onze tocht verder, hier een kerkje, daar een kloosterruïne, ginds een kasteel. De weg stijgt en kronkelt verder naar het noorden. Na iedere bocht krijg je weer een andere zicht op de grillige kust met zijn

vele kliffen en kloven die door het water zijn uitgeslepen en een gevarieerd kleurenpalet tenoonstellen. Patrick duwt regelmatig op de rem en dit betekent fotograferen en filmen. Moest de zee nu nog eens blauw zien, het zou nog zoveel mooier zijn. Na een paar uur bereiken we het amper twintig kilometer verder liggende Apollonas in het uiterste noorden van Naxos.

De Kouros is de voornaamste bezienswaardigheid van Apollonas. Het is een onafgewerkt liggend beeld van kolossale omvang en is meer dan 10 meter "hoog".



Verder heeft Apollonas een gezellig vissershaventje. De vistavernes geven kleur aan dit dorp. Ook in dit toeristisch dorpje is het relatief rustig en de zon heeft de neiging nog even tevoorschijn te komen. Na wat overleg kiezen we een terrasje. De gebakjes en de ijsjes zien er aantrekkelijk uit. Ik kies een baklava en een goede kop koffie. De meesten hebben moeite om een keuze te maken uit al dit lekkers.



Ondertussen is de namiddag al ver gevorderd. De zon blijft twijfelen maar daar trekken wij ons niet veel van aan. We keren terug door het binnenland. Op vijf km van Apollonas ligt het traditioneel bergdorpje Koronida op een hoogte van 530 meter. Centraal bevindt zich de byzantijnse kerk Agios Georgios. Hier kan je ook nog mooie wandelingen maken, maar de lucht wordt steeds grijzer. Sommigen kunnen een trui verdragen.



De wegwijzers op het eiland staan niet altijd even duidelijk opgesteld en de weg naar Chora is soms voor interpretatie vatbaar. Zo kozen Patrick en Emma resoluut voor links en wij reden rechtdoor wat ook juist bleek te zijn. We waren te laat om nog een teken te geven want ze waren te snel af. Terugkeren langs het binnenland is ook indrukwekkend. Van hieruit heb je prachtige verichten op de vele baaien. Op het eiland tref je ook nog enkele marmergroeven aan.

Rond 19 uur bereiken we weer onze studio's met amper een tiental minuten voorsprong op de andere reisgenoten. Ons even verfrissen en dan naar de "meisjes" voor onze ouzo. Daarna gaan we zoals gisteren weer naar het restaurant met de blauwe stoeltjes. Ze serveren daar heerlijke verse vis.



De volgende dag begint ongeveer zoals de voorgaande. Vanaf nu laat de zon ons niet meer in de steek.

Verder landinwaarts in het noorden van het eiland, liggen de bergdorpjes Koronos en Apiranthos die we als doel voor ogen houden. Eerst bezoeken we het dorpje Kourounochori. Typisch is de vierkante toren. Deze torens vind je overal op het eiland. Een paar kilometer verder kan je een wandeling maken naar de Kouros van Melanes. Dit beeld is zes meter hoog. Het met zon overgoten landschap laat zijn beste kant zien.

In een bosrijk gebied ligt het dorpje Moni. De Panagia i Drosiani dateert uit de zesde eeuw. Het is een driehoekige basiliek met koepel die door bogen gestut is. Dit heiligdom was een katholiek klooster dat gehandhaafd werd tot aan de vroege Byzantijnse tijd.

Koronos is een traditioneel en wat groter dorp. Huizen van een bijzondere architectuur, schilderachtige pleintjes met stromend water, priëlen en bloemen, geplaveide steegjes en talrijke trapjes geven een romantische sfeer die de bezoeker ontroert. Een beter decor om te eten kan je zich niet voorstellen. In één van deze straatjes vinden we een leuk en rustig terrasje. Ook hier worden we uitgenodigd om onze keuze te maken in de keuken. Ook hier is Grieks de enige taal maar met Patrick en Pandelis in ons midden is dit natuurlijk geen probleem!!



Mulezels en paarden zijn de beste transportmiddelen in deze smalle straatjes. Het dorp is trapsgewijze gebouwd tegen de groene bergwanden op 540 meter. Helemaal boven in het dorp staat de kerk van Agia Marina met een marmeren iconostase en prachtige fresco's.

Na onze heerlijk Griekse maaltijd, rijden we verder door het binnenland naar het volgend bergdorp. We blijven steeds voeling hebben met de zee. Op sommige rotspieken staat een wit kerkje met blauwe koepel te schitteren. Overal is terrasbouw te zien in de bergen.

Een tiental kilometer verder ligt Apiranthos, het oudste dorp van het eiland, gebouwd op 600 meter hoogte. Het dateert uit de Venetiaanse overheersing. Typisch zijn de steegjes met een verscheidenheid aan stenen huizen. Hier zijn vele musea gevestigd waaronder het archeologisch museum en een folkloristisch museum. Er zijn maar een paar winkeltjes open en een terrasje is ook al moeilijk te vinden om een "teugsje" (dixit Caroline) te drinken.



Op de terugweg hebben we een mooi panoramisch uitzicht op het bergdorp Filoti. Daar vertel ik meer over in ons aprilnummer van Nea Paralias. Bij het naderen van Agia Anna houden wij nog even halt aan een pottenbakker waar veel moois te koop is. Patrick is intussen met zijn gezelschap al afgezakt naar onze verblijfplaats. Na deze drukke dag hebben we niet veel zin om een restaurantje te zoeken. We blijven gezellig bij de "meisjes" om te aperitieven en te eten. Wat hebben we het toch getroffen hier op Naxos. Meer moet dat niet zijn !!!

Slaap wel, en tot morgen....

Ter info:

Summer Dream heeft 2 complexen: **Summer Dream I** is gevestigd in Agios Prokopios en **Summer Dream II** is gevestigd in Agios Anna. Op de website www.naxos-summer-dream.gr vind je gegevens over Summer Dream I en op www.naxosbest.com/en/hotels/summerdream2.htm vind je foto's van Summer Dream II. Op beide websites kan je natuurlijk terecht voor alle verdere info.

Telefoon: 00.30.22850.42663 – Fax: 00.30.22850.42089

Telefoon tijdens wintermaanden: 00.30.22850.41976

GSM: 00.30.6945.199393

E-mail info@naxos-summer-dream.com



Reiservaringen

Wie reizen zegt, zegt logeren in hotels en pensions, tenzij je het geluk hebt bij vrienden te kunnen logeren. Laat ons weten waar je logeerde en geef je mening. We nemen het op in ons ledenblad zodat het misschien van nut is voor andere EP-leden. In deze editie lees je de opinie van Johan over Hotel Orestias Kastorias in Thessaloniki.



Hotel Orestias Kastorias ligt in het centrum van Thessaloniki, in de straat die de kerk Agios Dimitros en het oude Romeinse Forum verbindt. Op ongeveer 15 minuten wandelafstand liggen Byzantijnse monumenten, diverse musea, de Aristotelesuniversiteit, de meeste bezienswaardigheden en op ongeveer 20 minuten stappen het zogenaamde 'nieuwe' spoorwegstation.

<http://www.okhotel.gr> - mail: info@okhotel.gr
Agnostou Stratiotou 14, 54631 Thessaloniki.
telefoon: 00.30.2310.276517

Het is een neo-klassiek gebouw dat dateert uit 1923-1924 en het functioneert sinds 1950 als hotel. In 2000 werd begonnen met de renovatie die in 2003 werd voltooid. Er werd veel zorg besteed aan modernisering zonder echter aan de oorspronkelijke stijl, functionaliteit en uitzicht te raken. Alle kamers hebben nu een eigen badkamer, toilet, kleurentelevisie, airconditioning, verwarming, rechtstreekse telefoon en internet-aansluiting.

Orestias Kastorias is een ideaal budget-hotel met 37 kamers (prijs per kamer vanaf 36 € – in oktober 2007) gelegen in het centrum van Thessaloniki. Het enige minpunt is misschien dat er geen lift in het gebouw is, maar de sympathieke en vriendelijke eigenaar en het al even vriendelijke personeel staan altijd (ook 's nachts) paraat om uw bagage naar boven of beneden te brengen. Hun leuze is: "The heart of hospitality beats at the heart of the city".

Koffie of thee krijg je altijd gratis en à volonté. Het hotel bezit zelf geen restaurant: eten doe je bij de bureu, vlak naast het hotel of in de onmiddellijke omgeving waar er genoeg mogelijkheden zijn om van een echt Grieks ontbijt, middagmaal of avondmaal te genieten.

In de schaduw van het hotel ligt de Agios Dimitrioskerk en die is tot 's avonds laat open. Na een vermoeiende ontdekkings-, museum- of winkeldag kan je er zelfs tot 23 u gaan mediteren of gewoonweg de orthodoxe kunst bewonderen.

Je kan een reservatie regelen via email of via het internet.





Aikaterini Evangelinou - Miss Worlde Greece 2007

Aikaterini, 19, is momenteel Miss World Greece 2007. Aikaterini is in Athene geboren en groeide op in Kreta. Zij reisde naar Turkij en Ecuador. Beroep: studente diëtiste en model, lengte: 180 cm. Ze speelt gaarne volleybal en tennis, beluistert

zowel Griekse traditionele en popmuziek. Haar favoriet voedsel is chinese soep en Griekse souvlaki. Haar favoriete motto komt van Paulo Celho "When you want something very much, the whole universe conspires so that you can achieve it."



Poëzie

VERGINA

Een gedicht geschreven over Vergina, Noord-Griekenland, waar Riet Vanhaecke de prachtige koffer van Macedonia mocht bewonderen, onder de grond, lang voor het indrukwekkende, schitterende museum eromheen gebouwd werd.

Zon van Vergina
verloren
in een koffer
verzonken
diep in de grond.
ver verleden
van vergeten,
vrije voorouders.

Zon van Vergina
stralend goud
verborgen
in de donkere aarde,
ontroerende schoonheid.

Zon van Zeus
tedere warmte,
verzacht het leed
breek het geweld
in het bittere hart
van de vechtende mensheid

Riet Vanhaecke - uit PARELS, 1998.
Willem Elsschotlaan 31, 8421 De Haan



Michalis Hatzigiannis, trad in oktober op in Brussel. Hij is, net als Sakis Rouvas en Helena Papparizou in de prijzen gevallen in Griekenland tijdens de uitreiking van de Arion Music Awards. Hatzigiannis werd zes keer onderscheiden, onder meer als beste zanger, voor het beste lied en voor het beste album. Helena Papparizou werd bekroond tot beste vrouwelijke artieste en Sakis kreeg een beeldje omdat hij met *Ola gyro sou gyrizoun* de beste popsong had afgeleverd.

Michalis, ondertussen 29 en onbetwistbare nummer 1 in Griekenland en Cyprus, brengt in 2008 een nieuw internationaal album op de markt. Michalis scoorde vorige zomer een grote hit met *Pio Poli* en stond lange tijd op de eerste plaats van de Griekse hitlijsten na 19 weken notering. Dat hij internationale ambities koestert blijkt uit het feit dat verschillende nummers, waaronder *Pio Poli*, in het Engels zal opgenomen worden. Wegens

zijn drukke planning zal Michalis de Eurosongkelk aan zich voorbij laten gaan. Hij zou evenwel graag in de toekomst voor Griekenland nog aantreden op het Eurovisiesongfestival, maar momenteel heeft de artiest andere katten te geselen. In 1998 trad hij op voor zijn geboorteland Cyprus, maar de zanger woont al jaren in Griekenland.

Na zijn optreden in Brussel (Koninklijk Circus) verklaarde Hatzigiannis zeker naar Brussel terug te keren.

Hij palmde zonder enige moeite het publiek op een natuurlijke manier in, iets waar heel wat artiesten een puntje kunnen aan zuigen. Hij kon zich dankzij zijn palmares zelfs veroorloven om zijn Songfestivalbijdrage niet te brengen. Bekijk hier de video van het concert in Brussel:

<http://nl.youtube.com/watch?v=lGwckGZexig&url=http://www.eurosong.be/nieuws.php?id=11528> en http://nl.youtube.com/watch?v=l__Ap-6gLG4&url=http://www.eurosong.be/nieuws.php?id=11578

Enkele weken eerder was ook Anna Vissi in Brussel: "It was a party" verklaarde ze achteraf.

'Ik heb veel gegeven, maar ook veel teruggekregen. Dit concert was echt een feestje!' Hoeft het nog gezegd dat Anna Vissi net als haar publiek laaiend enthousiast was over haar concert in het Koninklijk Circus. Afwezigen in Brussel durfden zich vrolijk te maken over Anna's leeftijd of vocale kwaliteiten, maar in beide gevallen zou hen het lachen vergaan zijn, mochten ze getuige geweest zijn van een zeer geslaagd concert. La Vissi oogt een stuk jonger dan ze is en vocaal was er weinig of niets aan te merken op de prestatie die ze in het Koninklijk Circus heeft afgeleverd. Maar het is toch vooral de grote interactie met het publiek dat het voor haar én de toeschouwers zo bijzonder maakte. Hoe het komt dat ze er zo schitterend uitziet op haar leeftijd? "Oprecht en echt zijn, dat is het enige geheim om er goed te blijven uitzien", zegt Anna. "Dingen kunnen doen die ik graag doe en dagelijks van mijn leven genieten, is zeer belangrijk. Het enige wat ik mezelf opleg is een zeer gezond dieet". Maar voor 'de Griekse Madonna' zijn de muziek en optreden als 'speelgoed'. "Ik voel me net als een kind dat mag gaan spelen", zegt ze.

Dat er een Vlaamse versie van haar Eurovisienummer *Everything* is ingeblikt door Ricky Fleming, wist Anna nog niet. Maar ze toonde zich wel vereerd.

Men zou kunnen denken dat haar bijnaam 'de Griekse Madonna' refereert naar het Amerikaanse popicoon, maar we weten beter: Anna Vissi is werkelijk de 'onze lieve-vrouw' van Griekenland: een diva van het volk die het Koninklijk Circus even snel transformeert in een Grieks volksfeest als in een hippe danstempel. Een grote madame met een nog groter respect voor haar publiek. Amper vier liedjes had Anna Vissi nodig om de toeschouwers - van voornamelijk Griekse origine - in het Koninklijk Circus uit hun rode pluche te krijgen. De

obligate vertraging waarmee het concert van start ging werd haar dan ook zonder meer vergeven. Het werd tegelijk door de diva goed gemaakt met een interactieve set die, pauze meegerekend, meer dan drie uur duurde zonder ook maar één moment te vervelen, zelfs niet voor toeschouwers die geen bal van Vissi's repertoire kenden. Anna Vissi is dan ook niet de eerste de beste. 'Een levende mythe' en 'de Griekse Madonna' zijn enkele van de predicaten die ze opgekleefd krijgt van haar landgenoten. Een Grieks beginsel pur sang dus. En in tegenstelling tot sommige Griekse monumenten goed geconserveerd. Ofschoon deze dame rond de vijftig is, heeft ze een figuurtje om door een ringetje te halen. "Het resultaat van een streng dieet", zo geeft ze toe, maar ook de veruiterlijking van heel veel innerlijke schoonheid en levensvreugde. Haar derde en vermoedelijk ook laatste Songfestivaldeelname vorig jaar in Athene noemt ze zelf 'one of the sweetest mistakes in my career', maar tegelijk erkent ze dat het haar carrière niet heeft geschaad. Dat mocht blijken uit de enthousiaste reacties op *Everything*, dat reeds als vijfde liedje aan bod kwam tijdens het concert. De kracht van Anna Vissi zit niet alleen in haar stem, haar veelzijdige repertoire en haar volle overgave op het podium, maar heeft misschien wel vooral te maken met het feit dat ze zo *down to earth* en bereikbaar is gebleven voor haar fans. Net als die andere Griekse goden is niets menselijks haar vreemd. Een levend bewijs van het tegendeel dat een diva niet synoniem hoeft te zijn met grillen en hoogmoed. En meteen een les in bescheidenheid voor heel wat artiesten die na één hitsingle menen hun neus te moeten ophalen voor de mensen die hen grootmaken. Anna Vissi is een sensatie... net als haar concerten!

Bekijk de reportage van het concert van Anna Vissi: <http://www.youtube.com/watch?v=VpHcR6A0kGI>

Bekijk het interview: <http://nl.youtube.com/watch?v=tYPmvOdN6AA>

bron: www.eurosong.be

Op 21 oktober kozen de Grieken hun inzending voor het Junior Eurovisiesongfestival. De finale werd gewonnen door het vijftal bestaande uit de zusjes Stefani, Susan en Anna Trepekli en de zusjes Sofia en Andromahi Ifanti met het lied 'Kapou Berdefika'. Voor

Rotterdam kozen ze de groepsnaam 'Made In Greece'. Op 8 december traden ze op maar eindigden helaas als laatste (17^{de} plaats). De Belgische groep Trust uit Ieper eindigde op de 15^{de} plaats.

De Griekse inzending kan je op dit adres beluisteren: <http://www.youtube.com/watch?v=qskpBe6JA08>

Het volgende Junior Eurovisiesongfestival zal doorgaan op zaterdag 22 november 2008. Plaats van het gebeuren wordt het Spyros Kyprianou stadion in Limassol, Cyprus.



Yorgos Amarantidis - Pontische volksmuziek

Onlangs was Yorgos Amarantidis te gast in België om traditionele muziek ten gehore te brengen in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Als Yorgos Amarantidis de Pontische lyra (vedel) of kementzes bespeelt, lijkt het of hij de geschiedenis van de Pontos vertelt. De Pontos is een gebied aan de Zwarte Zee, in het huidige Turkije, waar tot 1923 veel Grieken woonden. Amarantidis werd geboren in 1944 nabij Kozani (Noord-Griekenland), maar zijn ouders zijn afkomstig uit de Pontische Matsouka-dorpen. Op zijn twaalfde leerde zijn vader hem de kementzes bespelen. Hij trad vooral op tijdens bruiloften en dorpsfeesten. Amarantidis is steeds blijven vasthouden aan de traditionele Pontische muziek.

(bron: info Zuiderpershuis)



Film: Zorba en de andere Grieken

Geschiedenis, natuur, kunst, muziek, iedereen weet dat Griekenland het allemaal heeft. Het is dan ook maar normaal dat het land al zijn rol heeft gespeeld in de filmgeschiedenis. En niet alleen

Zorba the Greek, 1964

Als er één filmcène haast symbolisch geworden is voor de Griekse natuurpracht en levenslust, dan is het wel het moment waarop Anthony Quinn als Zorba de sirtaki danst op het strand. Voor de verfilming van Nikos Kazantzakis' roman over een uitgebluste Brit die door toedoen van een oude Griek weer zin krijgt in het

leven, nam regisseur Michael Kakogiannis zijn ploeg mee naar Noord-Kreta, welbepaald naar Chania. Het strand waar Zorba de befaamde sirtaki danst, is Stavros, op het schiereiland Akrotiri, ten oosten van Chania

http://en.wikipedia.org/wiki/Zorba_the_Greek

<http://www.imdb.com/title/tt0057831/> (internet movie data base)

For your eyes only, 1981

In "For Your eyes only" maken James Bond en Melissa Havelock eerst een trouwfeest mee in het dorp Bouas-Danilia, negen kilometer ten noorden van Korfoe. Voor de spectaculaire ontknoping trokken de filmmakers dan weer naar de quasi onbereikbare Meteora-kloosters, hoog op de rotsen. Het klooster dat in de film te zien is

[http://en.wikipedia.org/wiki/For_Your_Eyes_Only_\(film\)](http://en.wikipedia.org/wiki/For_Your_Eyes_Only_(film))
<http://www.imdb.com/title/tt0082398/>

Othello, 1986

Shakespeare's schrijvende drama over de ziekelijk jaloerse Moorse generaal werd al verschillende malen op het scherm gebracht. In 1986 koos de Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli voor de operaversie van Verdi, gaf de hoofdrol aan Placido Domingo en ging onder meer in Griekenland op zoek naar geschikte

<http://www.imdb.com/title/tt0091699/>

Le Grand Bleu, 1988

De Franse cineast Luc Besson is al zijn hele leven gefascineerd door de zee. Zonder duikongeval was hij trouwens nooit filmmaker geworden. Geen wonder dus dat hij in zijn films graag terugkeert naar het water. Voor het ietwat hoogdravende duikersdrama "Le Grand

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Blue
<http://www.imdb.com/title/tt0095250/>

Captain Corelli's Mandolin, 2001

Je moest van heel goede wil zijn om in Penelope Cruz met haar zware Spaanse accent een Griekse schone te zien, maar dankzij de prachtige locaties is Captain Corelli's Mandolin op zijn minst mooi om naar te kijken.

http://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Corelli's_Mandolin
<http://www.imdb.com/title/tt0238112/>

Dat waren er maar enkele; wie kent er bijvoorbeeld niet "Eleni" (1985), dat deels in Noord-Griekenland werd gefilmd, "Who pays the ferryman" (1977) dat in Elounda

heet Agia Triada die je enkel via 139 treden kan bereiken. De bewoners van de overige kloosters waren weinig opgezet met de aanwezigheid van James Bond en ze hingen (vuile) was buiten om de opnamen te verknoeien.

locaties. Die vond hij op Kreta in Iraklion, waar hij de havenscènes inblikte. Om de plek enigszins op Venetië te laten lijken (waar de tragedie zich afspeelt), liet Zeffirelli wel nog een volledige burcht en een indrukwekkende poort bouwen.

Bleu" ging hij ook draaien bij de Griekse eilanden. De scène met de gestrande boot is bijvoorbeeld gesitueerd in Agia Anna, op Amorgos, een van de Cycladen. Je vindt er trouwens nog steeds een "Le Grand Bleu" bar.

Net als het boek van Louis de Bernières speelt de actie zich af op het eiland Kefalonia, in het dorpje Sami. Het kamp van de Italiaanse soldaten werd gebouwd op het strand van de Baai van Antisamos.

(Kreta) werd gefilmd... Of zelfs de dolle avonturen van het maltheser-hondje "For the love of Benji" (1977) in Athene. Meer details over deze films op respectievelijk
<http://www.imdb.com/title/tt0089079/>
http://en.wikipedia.org/wiki/Who_Pays_the_Ferryman%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/For_the_love_of_benji

gebaseerd op een artikel uit "Grande"





Nieuwe thuis voor Orthodoxen

Christenen voor het eerst in gerestaureerde Sint-Jooskapel

Op kerstdag konden de orthodoxe christenen uit de (wijde) Brugse regio voor de eerste keer een liturgie bijwonen in de gerestaureerde grote kapel van Sint-Joos in de Ezelstraat. De parochie bekostigde zelf de renovatie van dit 15de-eeuwse 'huis voor daklozen'.

De Knokse broers Peckstadt leiden al tien jaar de orthodoxe 'parochie van de Heilige Konstantijn en Helena'. Samen kwamen ze op het idee om een parochie in Brugge op te richten. 'Dat was niet eenvoudig. Met toestemming van de toenmalige OCMW-voorzitter Fernand Bourdon kregen wij echter onderdak in het godshuizencomplex Sint-Joos in de Ezelstraat. Wij deelden er een kleine oecumenische kapel. Daar vierden we tien jaar lang onze liturgie, het voorbije weekend voor de laatste keer.' Athenagoras Peckstadt is 'bisschop van Sinope' en is ook hulpbisschop voor de Benelux. Zijn broer Bernard is diaken, priester en rector van 'Brugge'.

Op kerstdag werd de grote kapel of kerk ingewijd. Het resultaat is verbluffend. 'Onze kapel werd veel te klein voor de vieringen. Via het OCMW kregen we de toelating om de naastliggende ruimte, een 14de-eeuwse kapel, op eigen kosten te restaureren en in te richten als orthodoxe kerk. Dit was voordien een ruïne. Samen met de bovenverdieping (keuken, vergaderruimte en bibliotheek) en de (kleinere) oecumenische kapel vormt het inderdaad een prachtig geheel.'

Bron: Het Nieuwsblad

Het geld voor alle pracht en praal kwam van gelovigen, sponsors en de opbrengst van de jaarlijkse Griekse avonden. 'Samengeteld bereiken wij ongeveer duizend orthodoxen, waaronder Grieken, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren en ook autochtonen. Die laatste komen uit de wijde regio, tot uit Zeeland toe.'

Waar vindt u de vakmensen om deze orthodoxe kunstwerken te maken? Peckstadt: 'Het houtsnijwerk werd ontworpen door Griekse timmerlui met wie ik contact heb sinds mijn studies. Een deel van de ontwerpen, het gestoelte langs de muur, werd gemaakt door het VTI van Diksmuide.'

'De blikvanger is de koperen luchter met iconen van Christus, de Moeder Gods en de dertien apostelen (*Judas' vervanger, Mathias, wordt ook meegeteld, red.*). Het is een kopie van de luchter die in het beroemde klooster op de Athosberg hangt. Verder komt er binnenkort een Russische iconenschilder enkele grote iconen op de muren aanbrengen.'

Hoe vond een Vlaamse familie de weg naar de orthodoxe kerk? 'Mijn vader had een grote belangstelling voor het orthodoxe katholicisme. In 1972 richtte hij in Gent de eerste Vlaamse parochie op. Ikzelf ging in Thessaloniki theologie studeren om mij er verder in te verdiepen.'



Links

Links naar diverse websites geven aan uw ledenblad een extra dimensie. Daarom plaatsen we voortaan meteen in de diverse rubrieken links naar websites die in verband staan met het onderwerp van de respectieve rubrieken. Links naar andere leuke of interessante websites nemen we hier op in de rubriek "Links".



Sinds kort is de Eleftheria Paralias website weer een beetje interactiever geworden. Voortaan kan u op het Eleftheria Forum uw mening uiten of reageren op de meningen van anderen. U kan er tips geven of vragen stellen in verband met de vele facetten van Griekenland. Als EP-lid kan u er zelfs online-enquêtes opzetten.

Het Eleftheria-forum is voor iedereen toegankelijk maar om actief deel te nemen, moet je wel vooraf kosteloos registreren. Het forum is te bereiken door op de homepage van de Eleftheria-website op het logo (hiernaast) te klikken of rechtstreeks op <http://forum.eleftheriaparalias.com>

Griekenland, het meest beonderde land ter wereld

<http://www.articlesbase.com/travel-articles/greece-the-most-admired-land-on-earth-222017.html>

Despina Vandí

<http://nl.youtube.com/watch?v=LYBo3KvKUgQ>

Yiannis Ploutarchos

<http://nl.youtube.com/watch?v=T3VMZiU64aA>

Mixalis Xatziyiannis

<http://myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=4586561> - Na Eisai Ekei

enkele zomerhits van Nikos Vertis

http://nl.youtube.com/watch?v=_LzjUGDGWi0 Mono Gia Sena

<http://nl.youtube.com/watch?v=dQH9XDaihcw&feature=related> Matia Mou Gluka

<http://nl.youtube.com/watch?v=IFmQD0MSR6M&feature=related> Pes To Mou Ksana

<http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoID=1319649243> Pos na to exigiso - How can I explain it

alle wegen leiden naar....

<http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Greece/photo765762.htm>

Konigin Amalia van Griekenland

<http://diemazz.com/vids/Queen-Amalia-of-Greece.htm>

Aan de hand van de eerste cijfers van een telefoonnummer kan je achterhalen waar het toestel normaal gezien is geïnstalleerd. Op onderstaande website lees je alles over de Griekse telefooncodes:

<http://www.diemazz.com/vids/Area-codes-in-Greece.htm>

Een blogspot met als thema: leven op Kreta:

<http://liveincrete.blogspot.com/>

We vertelden je al eerder hoe je tegenwoordig via internet kan afstemmen op Griekse radio's. Thans verzamelden we links naar websites waar je kan afstemmen op Griekse televisiezenders zoals Antenna 1, Mad TV, Mega en andere:

<http://tv.eleftheriaparalias.com> (je kan klikken naar de streams of naar de websites)

Griekse website over energie

<http://www.energia.gr/indexenbr.php?newsid=16004&lang=en>



Routebeschrijving Keunekot (17 februari)

Zo bereik je op 17 februari het Keunekot in Sijsele: Sijsele ligt op de N9 Gent – Eeklo – Maldegem – Brugge. In Sijsele slaat u aan de verkeerslichten ter hoogte van de kerk, de Stationsstraat in. Na ongeveer 1.500 meter draait u naar links, de Warandelaan in. Ongeveer 200 meter verder is het Keunekot.



Voor een gepersonaliseerde routebeschrijving: surf naar <http://www.routenet.be> of soortgelijke websites.

EETHUISJE SOCRATES



Oostendestraat 26
8820 Torhout
Tel.: 050 22 10 30
Fax: 050 22 14 40

(advertentie) Vlamingen en Grieken hebben zeker één ding gemeen: ze houden van een gezellige babbel, met daarbij een lekkere hap en een goed glas. En zeg nu zelf, wie kan daar niet van genieten?

De Grieken maken van hun maaltijd een sociale aangelegenheid en het is er de gewoonte om met familie of vrienden de plaatselijke "ouzerie" binnen te stappen en een lekkere ouzo of een glas koele wijn te bestellen, waar automatisch wat meze bijhoort.

Meze kun je het best omschrijven als allerlei hapjes, en het assortiment is oneindig. Deze manier van tafelen is heel gezellig omdat het veelzijdig is, sympathiek en origineel. U kent toch zeker de typisch Griekse tavernetafeltjes, overvol met kleine bordjes vol lekkers?

Hier in Eethuisje Socrates willen we een beetje deze sfeer nabootsen door op een losse manier een uitgebreide waaier van Griekse hapjes aan te bieden, natuurlijk vergezeld van allerlei zuiderse drankjes. Ook mensen met een "westerse" voorkeur kunnen we zeker bekoren met meer bekende schotels. We proberen dan ook het midden te houden tussen Grieks eethuisje en bistro. Wat de Grieken hebben en wij niet, is natuurlijk het goddelijke terrassjesweer, waarbij het heerlijk is om buiten te tafelen. Maar daar hebben we aan gedacht door een interieur te kiezen dat zeer nauw aanleunt bij het typische "kleine straatjes"-decor van elk Grieks dorpje.

Sluit dus eventjes uw ogen en met een klein beetje fantasie en de typische GRIEKSE muziek waant u zich zo op een Grieks eiland! Bij Socrates worden alle mezegerechtes met authentieke producten dagvers bereid.

U kunt zelf een keuze maken uit tientallen warme en koude schoteltjes die in het midden van de tafel worden geplaatst, waardoor dit een originele en zeer sociale manier van tafelen wordt. Er is ook een mezetafel Athene (hoofdgerecht) en een mezetafel Olympos (voor- en hoofdgerecht) indien u moeilijk zelf uw keuze kunt maken. Laat u verrassen!



Wijn uit Griekenland (advertentie)

Ongetwijfeld wil dit zeggen dat U een goed glas wijn naar waarde weet te schatten. Misschien bent U ook één van de vele mensen die de Griekse cultuur en mensen weet te waarderen. Of misschien bent U reeds iets verder en weet je dat er zeer kwalitatieve wijnen worden geproduceerd? Mogelijks hebt U reeds een bezoek gebracht aan één of meerdere wijnboeren en de gastvrijheid, trots en vooral hun passie mogen ontdekken voor het maken van wijnen. Dit heeft ook ons aangestoken, onze liefde voor de mensen, het land en vooral hun wijnen is groot. Deze passie willen we graag delen met mensen die een goed kwalitatief glas wijn appreciëren. Het land dat alles mee heeft om goede wijnen te produceren: wijngaarden met een goede bodemstructuur, en veelal gelegen aan zee, weinig schadelijke invloed van vorst of neerslag. Een jonge generatie wijnmakers is momenteel bezig het eeuwenoude potentieel om de bakermat van de wijnbouw nieuw leven in te blazen. En dit met het gekende succes! Dit succes willen we onze klanten niet ontnemen en blijven daarom steeds verder zoeken naar kwaliteit in uw glas! Vandaar ook onze blijvende zoektocht naar de meest gedreven wijnboeren en de best gelegen wijngaarden of terroirs! Silenos-Wines is een jonge, dynamische en

vooral eigentijdse wijnhandel, werkend met **exclusief Griekse wijnen**. In onze wijnselectie treft U zowel wijnen voor dagelijkse consumptie, betaalbare en drinkklare wijnen, als echte pareltjes die je niet zo snel zal vinden.

De naam Silenos?

Silenus of in sommige boeken Silenos is in de geschiedenis altijd verbonden met de wijngod Dionysus. Dionysus, zoon van Zeus en Semele, is, zeker onder zijn Romeinse naam Bacchus, vooral bekend als wijngod, maar zijn betekenis reikt veel verder. Als vegetatiegod en god van de extase was Dionysus een van de belangrijkste goden uit de Griekse wereld. Dionysus werd grootgebracht door nimfen en in een iets later stadium door Silenos, een iets oudere, kalende, gezette man die vaak op een ezel reed. Hoewel Silenos in veelvuldig en kennelijke dronkenschap verkeerde, bezat Silenos een erg grote wijsheid en voorspellende gaven! Ook toen Dionysus reeds volwassen was geworden bleef Silenos deel uitmaken van het uitgebreide gevolg van de god, dat uit nimfen, satyrs en maenaden bestond. Gezien het feit dat Silenus of Silenos altijd verbonden is met de wijngod Dionysus, was het voor ons de reden om deze naam te kiezen.





Faliraki – Rhodos



Nabij Athene

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ