

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος

Beste Griekenlandliefhebbers,

Wij wensen jullie, familie en vrienden een gelukkig nieuw jaar. De eindejaarsdrukke is voorbij. Hopelijk zijn de laatste feestmaaltijden verteerd en zijn de katers vertrokken.

Het nieuwe jaar zal er voor iedereen anders uitzien. Het geluk dat we jullie toewensen zal dan een persoonlijke invulling krijgen. Voor de ene zal dit een verbetering zijn van de gezondheidstoestand; voor de andere is dat nieuwe vrienden ontmoeten. Een hobby of cursus kunnen voldoening en tevredenheid geven. Soms kan een reis zorgen voor geluksgevoelens; bij anderen is een flinke wandeling dan al weer voldoende.

Voor Eleftheria Paralias is geluk: onze vereniging verder kunnen uitbouwen, een goede samenwerking koesteren binnen het bestuur, voorts kunnen rekenen op financiële steun van onze sponsors en van Stad Brugge en opnieuw een mooi en gevarieerd programma aanbieden.

Maar bovenal willen wij onze leden gelukkig maken. Wij kunnen niet bepalen wat jullie gelukkig zal maken maar wij willen er alles aan doen om het een beetje mogelijk te maken. Wij zijn dan ook verheugd zoveel blije gezichten te zien op onze nieuwjaarsreceptie. In het volgend nummer van Nea Paralias krijgen jullie hiervan een beeldverslag.

Vijf jaar geleden, in januari 2006, was er helaas geen nieuwjaarsreceptie. Drie bestuursleden, waaronder ex-voorzitter Jean-Marie Petyt, hielden het na 19 jaar voor bekeken. Alleen Patrick en Johan bleven over. Nicole en ik waren bereid mee te helpen om het bestaan van Eleftheria Paralias verder te zetten. Op de valreep kwamen daar ook nog Lieve en Emma bij. Natuurlijk vergeten we Chris niet die in 2009 het bestuur kwam vervoegen.

Ondertussen zijn wij, het nieuwe bestuur van Nea Eleftheria Paralias, reeds vijf jaar aan de slag. Gedurende de voorbije vijf jaar hebben wij ervoor gezorgd iedere maand een activiteit te voorzien alsook vier edities van het ledenblad per jaar uit te brengen. Zoals elk jaar, trachten wij ook dit jaar het iedereen naar zijn zin te maken door een gevarieerd programma voor 2011 aan te bieden.

Wij denken dat jullie zich goed voelen in onze vereniging. Dit mag blijken uit het aantal leden. Reeds twee jaar na mekaar halen we net niet de 100 leden. Op onze activiteiten is er steeds een grote opkomst;



denk maar aan het bezoek aan het iconen-atelier, de daguitstap naar Middelburg, het kafeneio en ons ledenfeest om er maar enkele op te noemen. We mogen stellen dat onze vereniging groeit en bloeit; een term die we regelmatig gebruikten. Als jullie blij zijn en zich amuseren dan zijn de bestuursleden ook gelukkig.

Vijf jaar: een feest. Tijdens de nieuwjaarsreceptie boden we jullie een verjaardagstaart aan om de viering op te starten. Het ganse jaar vieren we feest. Wij klinken graag op het nieuwe jaar 2011 en op ons vijfjarig bestaan. En dit is nog maar een begin. We vieren naar 2012 toe. Dan zal, sinds de oprichting in 1987, de vereniging Eleftheria Paralias 25 jaar bestaan. Het jaar 2012 wordt een geweldig jubileumjaar met heel wat extraatjes. Maar laat ons nu eerst met volle teugen genieten van het feestjaar 2011.

Wat staat er op onze agenda de komende maanden? In februari trekken we naar het Brugse concertgebouw voor het concert Orient-Occident. We bezoeken de Volkssterrenwacht Beisbroek in maart. In april nodigt Emma jullie graag uit op een Roeselaars arrangement met in de namiddag een bezoek aan een kaasboerderij en 's avonds een etentje in restaurant El Greco te Roeselare. Moet ik nog zeggen dat we ook zullen dansen na de maaltijd? Hiervoor hebben we niet veel nodig: een paar Griekse toontjes en we zijn vertrokken.

Een nieuw jaar begint ook met een reeks dankingen. In de eerste plaats denk ik aan mijn bestuursleden en de vrijwilligers die altijd klaar staan om alles tot in de puntjes te verzorgen. Ook de Sociaal-Culturele Raad van de Stad Brugge zijn wij zeer dankbaar voor de subsidies die zij onze vereniging ter beschikking stellen. Dankzij de sponsors slagen wij er in om ons ledenblad Nea Paralias aantrekkelijk en in kleur te brengen en dit vier maal per jaar. Er zijn verenigingen die hier vol verbazing naar kijken. Dank tenslotte ook aan allen die talrijk aanwezig zijn op onze activiteiten.

Op de volgende pagina vertellen wij jullie naar jaarlijkse gewoonte en vooral voor onze nieuwe leden, hoe de werking van onze vzw in elkaar steekt. Verder vindt u de agenda met de komende activiteiten. Vergeet vooral niet tijdig in te schrijven. De terugblik is ook altijd een graag gelezen rubriek.

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier met dit nummer.

André Delrue



Werking van de vereniging

Eleftheria Paralias is een vereniging voor personen die Griekenland diep in hun hart dragen. Zij organiseert diverse activiteiten om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen, ontspanning aan te bieden en Griekenland in al zijn facetten dichterbij te brengen. De zetel is gevestigd in de A. J. Witteryckstraat 14 te 8310 Assebroek (Brugge), telefoon 050.35.65.05, bankrekening BE67 0014 7876 4087 (BIC: GEBABEBB).

Raad van bestuur

De voornaamste taken zijn het organiseren van activiteiten, het verzorgen van het infoblad NEA PARALIAS en de administratie. Het bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter	André Delrue	tel.: 050.35.65.05 e-mail: andre@eleftheriaparalias.com
schatbewaarder	Patrick Vandamme	tel.: 059.32.59.24 e-mail: patrick@eleftheriaparalias.com
secretariaat	Lieve Wintein	tel.: 050.35.90.63 e-mail: lieve@eleftheriaparalias.com
webmaster	Johan Van Iseghem	tel.: 050.38.77.40 e-mail: johan@eleftheriaparalias.com
bestuurder	Nicole De Neve	tel.: 050.35.65.05 e-mail: andre@eleftheriaparalias.com
bestuurder	Emma Ronse	tel.: 051.20.52.95 e-mail: emma@eleftheriaparalias.com
bestuurder	Christine Blanckaert	tel.: 0474.83.60.04 e-mail: chris@eleftheriaparalias.com

het bestuur is ook te bereiken op de gemeenschappelijke e-mail: bestuur@eleftheriaparalias.com

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Zij is bevoegd voor alles wat door de wet op de VZW aan de algemene vergadering is toegewezen, zoals het aanstellen van de raad van bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting voor het volgende jaar, de wijziging van de statuten, het ontbinden van de vereniging enzovoort. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de raad van bestuur en de effectieve leden (werkende leden).

Leden

1. Toetredende leden

Iedereen die jaarlijks het lidgeld betaald, is aangesloten bij de vereniging en is toetredend lid. Bij de aansluiting (eerste jaar) vult u een toetredingsformulier in. Dit document dient om het ledenbestand bij te werken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om een goede werking van de vereniging te verzekeren.

2. Effectieve leden

Leden van de vereniging die zich nauw betrokken voelen bij de werking en die bereid zijn een handje toe te steken, kunnen effectief (werkend) lid worden. Zij moeten bereid zijn de algemene vergadering bij te wonen waarop zij mogen beslissingen nemen. Ieder lid kan een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter om effectief (werkend) lid te worden. Zij moeten minstens één jaar toegetreden lid zijn.

Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald per persoon of per gezin (d.w.z. meerdere personen die onder één dak samenwonen). In het lidgeld is begrepen: de verzekering en het abonnement op het informatieblad Nea Paralias. Voor 2011 bedraagt het lidgeld: 12,50 € voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via e-mail wensen te ontvangen of 17,50 € voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via de post wensen te ontvangen. Het effectief of toegetreden lid dat het lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem/haar per post werd toegezonden wordt geacht ontslag te nemen. Het lid dat in de loop van het jaar ontslag neemt of dat uitgesloten wordt kan geen teruggave van het lidgeld vorderen. Niet-leden zijn altijd welkom maar dan wel op eigen risico (niet verzekerd). Zij betalen dan meestal 3 euro per activiteit meer als deelname in de werkingskosten van de vereniging.

Wanneer bent u voor een activiteit ingeschreven?

Voor de meeste activiteiten dient u op voorhand in te schrijven en op voorhand te betalen. U bent pas ingeschreven na ontvangst van het deelnamebedrag op onze bankrekening. Ingeval er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van betaling doorslaggevend zijn. We raden u aan u steeds bij de persoon die verantwoordelijk is voor de activiteit in te schrijven.

Nieuwjaarsreceptie

Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie. Dit gaat in principe door op de derde zaterdag van januari. Gratis voor leden, niet-leden betalen inkomgeld.



Bij de voorpagina

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de nieuwe vereniging Eleftheria Paralias en van het vijfjarig bestaan van het nieuw ledenblad Nea Paralias maakte onze gelegenheidsgraficus H. Isikli een aangepaste frontpagina voor onderhavig januarinumnummer.

De 5 vingers staan voor de voorbije 5 jaren (2006 – 2010). Ze symboliseren de karakteriserende eigenschappen van de Grieken. De golvende zee is herken-

baar. Op de tafel ligt een tafelkleed in de Griekse kleuren. Een lekkere vers gevangen vis ligt klaar om verorberd te worden samen met een ouzo. Op de hand staat een (gedeeltelijke) opsomming van de activiteiten die door Eleftheria Paralias vzw in de voorbije jaren georganiseerd werden of waarop de vereniging aanwezig was. (een overzicht van alle activiteiten is te vinden op

<http://activiteiten.eleftheriaparalias.com>)



Lekker Grieks tafelen met aangepaste wijnen
 Proef het zuiden op je bord
 en droom weg op ons zonneterras...
 Er is tevens ook een grote keuze
 aan meeneemgerechten

Elke dag open van 17u30 tot ...
 Zon- en feestdagen van 12u00 tot 15u00 / van 18u00 tot ...
 Gesloten op woensdag

Brugsesteenweg 14 - 8800 Roeselare
 Tel. / Fax 051.22.01.67 - GSM 04.84.13.49.62
www.resto-el-greco.be

El Greco
 bij Yannis

De echte Griekse keuken met alle specialiteiten

Extra voordelen op vertoon van je lidkaart 2011

Op vertoon van je lidkaart geniet je :

- ≈ 5% in Eethuisje Socrates, Oostendestraat 26, Torhout;
- ≈ 10% in Restaurant Acropolis, Albert I Promenade 3, Oostende.
- ≈ gratis aperitief in restaurant El Greco, Brugsesteenweg 14, Roeselare
- ≈ gratis aperitief in restaurant Minos Palace, Oostendestraat 279, Torhout
- ≈ 5 % korting bij Olive 'n Oil, Balgerhoeke 59 b, Eeklo
- ≈ 10 % in restaurant El Greco, St. Jacobsstraat 48, Brugge

Om van deze korting te genieten, vragen de Griekse restaurants je lidkaart voor te leggen **vóórdat je de rekening vraagt**. Gelieve deze regel **strikt** na te leven om discussies en ongenoegen achteraf te vermijden. Aankopen bij Bibliagora gebeuren als periodieke groepsbestellingen via Eleftheria Paralias.

Wenst u te adverteren in Nea Paralias?

Neem contact op met onze webmaster: johan@eleftheriaparalias.com .

Naast 4 publicaties in ons ledenblad, wordt u ook vermeld op onze website en zorgen wij voor een link naar uw portaalsite gedurende 12 opeenvolgende maanden.

**Belangrijke opmerking vooraf :**

Om onze activiteiten vlot te kunnen voorbereiden vragen wij u rekening te willen houden met de uiterste inschrijvingsdatum (in het rood opgegeven). Na deze datum neemt het bestuur geen inschrijvingen meer aan. Gestorte bedragen worden niet terug betaald omdat wij dan reeds kosten hebben gemaakt of praktische schikkingen (zoals bijvoorbeeld reservaties) getroffen hebben

Wij nodigen u vriendelijk uit naar de hiernavolgende activiteiten

Concert Orient-Occident

**Met Jordi Savall, Pedro Estevan, Dimitri Psonis (Griekenland), Driss el Maloumi
zaterdag 19 februari 2011 om 20 uur - Concertgebouw, 't Zand 34, Brugge**

In Orient-Occident wisselen Jordi Savall, Pedro Estevan (Spanje), Dimitri Psonis (Griekenland) en Driss el Maloumi (Marokko) ideeën en emoties uit via de muziek. Oosterse en westerse klanken uit de christelijke, joodse en moslimwereld worden voortgestuwd door de bezwerende ritmes van oude percussie-instrumenten

Dit concert werd reeds in december 2010 aangekondigd via e-mail.
De tickets (in groep) zijn reeds gereserveerd. U kunt nog individueel reserveren bij In & Uit Brugge (Concertgebouw), 't Zand 34, Brugge - telefoon 070 22 33 02.

Bezoek aan de

Volkssterrenwacht Beisbroek

**zaterdag 5 maart om 20 uur STIPT - Kasteel Beisbroek
(in het groendomein Beisbroek), Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries (Brugge)**

De Volkssterrenwacht Beisbroek vzw heeft als doel gesteld de fascinerende wereld van de sterrenkunde te vertalen naar een voor iedereen begrijpelijk en aangenaam verhaal. Hiervoor beschikken zij over uiterst moderne infrastructuur zoals het planetarium. Hiermee worden alle sterren die met het blote oog kunnen worden waargenomen, geprojecteerd op een koepel met een koepel van 7,5 m. Bij helder weer wordt ook de grote telescoop ingezet om de maan, de planeten en tal van hemellichamen te bewonderen.

Deelnamekosten per persoon: 3 euro voor leden - 5 euro voor niet-leden

**Vooraf inschrijven en vooraf betalen is noodzakelijk
Uiterste inschrijvingsdatum: 26 februari 2011**

Inschrijven: telefonisch 050 35 65 05 (André en Nicole)
of via e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com

Bedrag storten op rekening (IBAN) BE67 0014 7876 4087 - (BIC) GEBABEBB op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding 'Volkssterrenwacht / uw naam / aantal deelnemers'

Bezoek aan de Kaasboerderij 't Groendal

zaterdag 9 april om 14.30 uur - Koolzaadstraat 3, Rumbeke (Roeselare)

Van koe tot kaas. Johan en Dominique nodigen jullie graag uit voor een rondleiding in hun stallen, kaasmakerij en kaasrijping. Zo krijgen jullie een beeld van de ambachtelijke verwerking van eigen gewonnen melk tot kaas, boter en yoghurt. De rondleiding wordt afgesloten met een kaasdegustatie van een ruim assortiment hoevekazen met een streekbier.

Deelnamekosten per persoon: 6 euro voor leden - 8 euro voor niet-leden

Voraf inschrijven en vooraf betalen is noodzakelijk
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2011

Inschrijven: telefonisch 050 35 65 05 (André en Nicole)
of via e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com

Bedrag storten op rekening (IBAN) BE67 0014 7876 4087 - (BIC) GEBABEBB op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding 'Kaasboerderij / uw naam / aantal deelnemers'

Etentje in restaurant El Greco

zaterdag 9 april om 19 uur
Restaurant El Greco, Brugsesteenweg 14, Roeselare

Aansluitend op het bezoek aan de kaasboerderij, gaan wij tafelen in restaurant El Greco. Deze activiteit staat los van het bezoek aan de kaasboerderij. U hoeft niet noodzakelijk in de namiddag deelgenomen te hebben aan het bezoek aan de kaasboerderij om 's avonds naar het etentje te gaan.

De 'schotel van de chef', bestaande uit de helft vlees en de helft vis, wordt geserveerd. In de prijs is begrepen: een aperitief, de 'schotel van de chef', een halve fles wijn per persoon, koffie.

Prijs: 29 euro per persoon

Voraf inschrijven en vooraf betalen is noodzakelijk
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 maart 2011

Inschrijven: telefonisch 050 35 65 05 (André en Nicole)
of via e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com

Bedrag storten op rekening (IBAN) BE67 0014 7876 4087 - (BIC) GEBABEBB op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding 'El Greco / uw naam / aantal deelnemers'

Minigolf

zaterdag 7 mei (in plaats van zondag 8 mei) - Nieuwpoort

Oorspronkelijk was deze activiteit gepland op zondag 8 mei (zie folder jaarprogramma 2011). Aangezien 'Moederdag' op 8 mei valt, heeft het bestuur besloten om deze activiteit te plannen op zaterdag 7 mei. In ons volgend nummer zullen we jullie verder informeren.

Bezoek aan Antwerpen

zaterdag 18 juni 2011

We zullen er opnieuw een mooie dag van maken
In ons volgend nummer zullen we jullie verder informeren.

Ledenfeest

zaterdag 20 augustus 2011 - In het Meersenhuis te Brugge

In ons volgend nummer zullen we jullie verder informeren.

En verder...

✓ De dansclub 'Ta Delfinia' onder leiding van lesgeefster Karine Kint organiseert in het voorjaar 2011 opnieuw een lessenreeks Griekse dansen. De danslessen gaan door op dinsdag van 19.45 u. tot 21.45 u. in Oostende in het Sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76. Informatie kan je bekomen op het nummer 04 76 99 37 02 - e-mail karine.kint@pandora.be

Data:

dinsdag 11 en 18 januari
dinsdag 1, 8 en 22 februari
dinsdag 1, 15 en 22 maart
dinsdag 5 en 26 april
dinsdag 3 en 10 mei



✓ Concert orthodoxe liturgische muziek door het Byzantijns koor Lycourcos Angelopoulos uit Athene.

Datum: 5 februari 2011 van 20 u. tot 22 u., Sint-Jacobskerk, Sint-Jacobsstraat 1, Brugge

Organisatie: Orthodoxe parochie Brugge.

Tickets: 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de ingang. Plaatsen zijn beperkt.

Reservatie: tel. 04 76 49 95 77 e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be

✓ De El Greco Vrienden uit Roeselare (Rik en Marleen) nodigen jullie vriendelijk uit op 6 april 2011 op hun thema-avond: dansinitiatie door Karine Kint, gevolgd door een heerlijke maaltijd in restaurant El Greco te Roeselare. Zodra we meer informatie hebben, zullen we iedereen per e-mail verwittigen. Info bij Marleen Nollet (marleen.nollet@telenet.be)



Tentoonstelling « Odyssee naar het geluk. Griekse migranten in Limburg »

Van 14 januari tot 15 april 2011 - Museum van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, 9000 Gent

Telefoon: 09 224 00 79

Elke werkdag van 9 tot 17 uur - Toegang gratis.

De tentoonstelling is een project van Maria Dermitzaki en vzw Tirasila, Dienst Cultuur en Cultuurcentrum Genk, Erfgoedcel Mijn Erfgoed. Het project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Limburg, FARO, de Griekse gemeenschappen van Limburg.

De tentoonstelling kon je eerder al in Limburg bezoeken. Via unieke familiefoto's vertelt de tentoonstelling het verhaal van de zoektocht naar een beter leven, die heel wat Grieken een halve eeuw geleden naar Limburg bracht. Tijdens deze tentoonstelling zijn een boek en DVD te koop. Het boek *Grieken in Limburg. Een halve eeuw migratie en integratie* van Maria Dermitzaki (30 euro), is een unieke verzameling van levensverhalen en bijzondere foto's als herinnering aan het verleden. De meest markante fragmenten uit de interviews die aan de basis van dit project liggen, zijn verzameld op een DVD (10 euro).



Terugblik

Ledenfeest, 4 september 2010, Roeselare

Op 4 september 2010 ging het jaarlijkse ledenfeest door, ditmaal in Roeselare. Uitzonderlijk hadden een aantal leden zich afwezig gemeld om allerhande redenen. Maar onze enthousiaste leden uit Roeselare hadden een fikse inspanning gedaan om hun vrienden mee te brengen zodat we met ruim 60 personen een mooie avond beleefden. Tijdens en na het aperitief, dat door de vereniging gratis aangeboden werd, serveerde onze kokkin Soula een zeer rijke verscheidenheid aan mezedes. Velen deden er zich danig aan te goed zodat er voor het hoofdgerecht (varkensvlees in citroensaus) niet veel plaats meer over was in hun goed gevuld buikje. Soula had zelfs nog voor een gebakje en een bolletje ijs gezorgd, terwijl de koffie aangeboden werd door de vereniging.

Rond 20 uur begon Ypsilon aan het muzikale gedeelte van de avond. Vooral na de maaltijd werden de overvloedige calorieën eraf gedanst. Leden en niet-leden leefden zich uit op de dansvloer en Ypsilon speelde de pannen van het dak. Het werd opnieuw een feest volop ambiance. We mochten ook Olive 'n Oil, een firma die Griekse producten en specialiteiten aanbiedt, verwelkomen met een opvallende verkoopstand. Leden van Eleftheria Paralias krijgen 5% korting op aankopen in de winkel in Eeklo of aan hun stand tijdens onze activiteiten. Een woordje van dank gaat naar alle vrijwilligers die meehielpen met het klaar zetten van de zaal, opdienen en afruimen, afwassen en zo meer. Jullie inzet is voor ons onontbeerlijk.





Bezoek aan brouwerij De Dolle Brouwers, 25 september 2010, Esen

Op 25 september 2010 bezochten we de brouwerij De Dolle Brouwers in Esen bij Diksmuide. In 1980 namen de broers Jo en Kris Herteleer, die in hun studententijd graag een pintje dronken, een leegstaande brouwerij over. Hun eerste bier was het Oerbier dat ze eerst thuis geëxperimenteerd hadden in de wastobbe. In de eerste tien jaren brouwden ze nieuwe bieren met enkel natuurlijke ingrediënten. Het assortiment bestaat uit: Oerbier, Arabier, Dulle Teve, Boskeun (verkrijgbaar in de paasperiode) en Stille Nacht (verkrijgbaar in de kerstperiode). De moeder van de brouwers, een

krasse dame van hoge leeftijd (meer dan 90 jaar oud), leidde ons rond in de ambachtelijke brouwerij en vertelde met duidelijke luide stem hoe alles in zijn werk gaat. De vele plezierige verhalen over de geschiedenis van de brouwerij en over het bierbrouwen maakten de rondleiding bijzonder leuk en interessant. Hoe kon het dan ook anders dat de namiddag afgesloten werd met het proeven van een Oerbier of Arabier.



Kookavond, 18 oktober 2010, Zedelgem

Traditiegetrouw is oktober de maand waarin er gekookt wordt. Veertien deelnemers leerden van Soula hoe men kotosoupa (kippensoep op zijn Grieks), arni frikasé (lamsstoofpotje) en karidopita (notentaart) klaarmaakt. De deelnemers, die in groepjes werkten, zorgden voor het

snijden, mixen en klaarmaken van de ingrediënten. Achteraf werd al dat lekkers gretig in de hongerige magen gestopt, daarbij doorgespoeld met een glaasje wijn dat aangeboden werd door Eleftheria Paralias. We kijken al weer uit wat Soula de volgende keer voor ons in petto heeft.



karidopita



samen koken

Etentje in restaurant El Greco, 5 november 2010, Brugge

Restaurant El Greco in Brugge, sponsor van onze vereniging, organiseerde een Griekse avond met livemuziek gebracht door Ypsilon. Aan Eleftheria Paralias werd de kans geboden hier aan deel te nemen. Een veertigtal leden genoten van de lekkere meze en kozen voor souvlaki, moussaka of xifia als hoofdgerecht met een glas heerlijke Griekse wijn. Ypsilon speelde zoals gewoonlijk de pannen van het dak. Er werd gedanst op de tonen van gekende dansmuziek. En het stukgooien van borden, een Griekse traditie, bracht ons helemaal in stemming. Bedankt aan onze sponsor voor deze mooie aanbieding.





Fotos: Marcel Vanalderweireldt en Patrick

Kafeneio, 21 november 2010, Brugge

Het kafeneio lokte heel wat volk. Men kon er genieten van een koffie en Griekse gebakjes en een keuze aan Griekse dranken achteraf. Olive'n Oil was aanwezig met een stand met Griekse producten en leuke Griekse geschenkideetjes. Onze trouwe Nederlandse leden, Joke en André, brachten heel veel fotoboeken met interessante informatie over hun mooie reizen mee. Ook op twee laptops werden beelden van Griekenland getoond waaronder de foto's van het huis in de Peloponnesos van William en Chantal (leden). Met zo'n gezellige groep kon het niet anders dat, bij het horen van Griekse muziek, spontaan de voetjes van de grond gingen. Van drie eenvoudige Griekse dansen werden de basispassen aangeleerd.



Jaaroverzicht in beeld, 3 december 2010, Brugge

Niettegenstaande het gure winterweer kwamen toch 22 mensen naar Brugge afgezakt om te kijken naar de foto's van activiteiten van het afgelopen jaar. Zelfs onze

Nederlandse vrienden André en Joke zagen de trip uit het verre Middelburg wel zitten. Ook zij toonden hun foto's genomen tijdens de daguitstap op 12 juni 2010 in

Middelburg. Ook Johan Bruyneel presenteerde een filmpje over deze mooie dag. William bezorgde ons twee korte maar prachtige filmpjes over de eilanden los en Santorini. De hoofdschotel was weggelegd voor de alweer prachtige film over de groepsreis van enkele leden naar de Peloponnesos in september 2009. André vatte alles wat tijdens die 14 dagen bezocht werd



samen in een halfuur durende film waarna ook nog wat ludieke beelden van de deelnemers aan de reis werden getoond. De avond werd afgesloten in de Orangerie, waar aan de aanwezigen een drankje werd aangeboden en nog werd nagekaart over het voorbije en komende jaar.



Ledennieuws

Heel veel trouwe Griekenlandliefhebbers hebben hun lidmaatschap vernieuwd voor het jaar 2011. Negen personen vonden de weg naar onze vereniging en verwelkomen we als nieuw lid: Fernand en Aafje Gereels-Depont uit Sint-Andries, Luc en Henriette Dauwe-Allaert uit Sint-Amandsberg (Gent), Yannis en Janna van restaurant El Greco uit Roeselare, Kris Vandepitte-Vanden Eede uit Assebroek en Marc en Marinka Dekoninck-Rosselle uit Sint-Andries. We hopen dat ze vlug opgenomen mogen worden in onze vriendenkring.

Tijdens het Grieks zomerfeest in Bredene (juli 2010) werd Fabienne Defever, uitbaatster van Café Olympic in Bredene lid van onze vereniging. In juli en augustus 2010 sloten Robert en Annie Eeckeloo-Fabri en Alain en Cindy Struyve-Vandycke zich aan. Eind 2010 telde onze vereniging 98 leden. Dit was eveneens het ledenaantal eind 2009. In 2011 mikken we op 100 leden.

Café Olympic in Bredene

Het kleine dorpscafeetje in de schaduw van de Bredense blauw-witte watertoren wordt uitgebaat door Fabienne (Fabie) en Marc. Het zijn ware Griekenlandliefhebbers. De Grieks-getinte gevel van hun café in de Duinenstraat 13 in Bredene loop je niet zomaar voorbij. En op hun Grieks terrasje achteraan kan je genieten van zowel een Belgisch biertje als van een assortiment Griekse dranken. Er is een kaartclub, een spaarkas en een biljartclub. Maar er zijn ook regelmatig Griekse avonden en andere Griekse activi-



teiten. Het is eveneens het clublokaal van de Club Yamas uit Bredene. Een bezoekje is zeker de moeite waard! Café Olympic, Duinenstraat 13, 8450 Bredene; telefoon: 059 32 29 78



Reacties van leden

Beste André, Patrick en andere Eleftheria Paralias-liefhebbers.

Hartelijk dank dat we erbij mochten zijn! Het etentje in restaurant El Greco was superb. De ambiance en de Griekse dansen en het bordengooien hebben het tot een onvergetelijke gebeurtenis gemaakt. We kijken al uit naar een volgend evenement. We sturen jullie graag enkele foto's die jullie kunnen publiceren in het ledenblad. Stuk voor stuk prachtige herinneringen!

Hartelijke groetjes, Marcel & Dorine.



Recept

TIROPITA (+ / - 10 stuks) (recept kookavond 18 oktober 2010)

- Benodigdheden: 2 tassen retsina, 2 tassen maïsolie, 500 gram zelfrijzende bloem, 200 gram fetakaas.

- Bereiding: De bloem, de olie en de retsina mengen. Een beetje laten rijzen. Ongeveer 10 balletjes maken. Daarin de feta verwerken. Bakken gedurende 40 minuten op 180 à 200 graden.



Actueel

Turkije heeft Rusland, Iran, Griekenland en Bulgarije verwijderd van zijn lijst van landen die het als potentieel gevaarlijke staten voor zijn nationale veiligheid aanziet. Griekenland was ooit een primaire bedreiging voor Turkije. De politieke banden, het neerhalen van militaire activiteiten en groeiende bilaterale economische banden, hebben een goede invloed op de wederzijdse verstandhouding.

Voor Demetris Droutsas, de Griekse minister van buitenlandse zaken, en Cypriotisch president Demetris Christofias mag Turkije niet tot de Europese Unie toetreden zolang Turkije Cyprus bezet. Turkse troepen vielen Cyprus binnen op 20 juli 1974 na een Grieks-Cypriotische coup opgezet door de junta die toen over Athene heerste en het eiland met Griekenland wilde binden. Sindsdien zijn 35.000 Turkse manschappen op Cyprus gelegerd.

Wij zouden zeggen 'eigen schuld, eigen bult', maar een rechter denkt er anders over en Griekenland moet weeral voor kosten opdraaien. Het Europees Hof voor Mensenrechten heeft Griekenland veroordeeld tot het betalen van 1.000 euro aan een crimineel. Savvas Xiros, een 48-jarige Griek die sinds 2003 een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens lidmaatschap van de meest beruchte terroristische groep in Griekenland 'Revolutionaire Organisatie 17 november', geraakte ernstig gewond toen hij een bom gereedmaakte voor een aanslag. Zijn hand moest geamputeerd worden en hij raakte ook gewond aan de ogen. Zie ook rubriek Actueel Extra.

Ook de oude Grieken zouden al de komeet van Halley opgemerkt hebben. Dat is 226 jaar eerder dan de tot nu toe oudste waarneming van Chinese astronomen in 240 vóór Christus. Damachus en Anaxagoras verwezen in hun geschriften naar een komeet die in de zomer van 466 vóór Christus te zien was. Amerikaanse astronomen hebben nu berekend dat het om de komeet

van Halley gaat. De komeet van Halley is om de 75 jaar te zien als ze in haar baan het dichtst bij de zon komt.

Uit protest tegen de bezuinigingen van de socialistische Griekse regering heeft een man in Thessaloniki een schoen naar het hoofd van premier George Papandreou gegooid. Papandreou woonde in Thessaloniki de opening van een internationale tentoonstelling bij. De schoen miste echter zijn doel en de werper werd met twee medeplichtigen gearresteerd.

Amerikaanse wetenschappers hebben oude medicijn-tabletten onderzocht, die waarschijnlijk zijn gemaakt door geneesheren in het oude Griekenland. De medicijnen zijn ontdekt in een wrak van een schip dat rond het jaar 130 vóór Christus zonk voor de kust van Toscane. Onderzoekers van het Smithsonian Instituut hebben vastgesteld dat de 2.000 jaar oude medicijn-tabletten meer dan tien verschillende plantenextracten bevatten. In de pillen zijn sporen aangetroffen van onder meer wortel, radijs, selderij, wilde ui, eik, witte kool en duizendblad. De oude tabletten zijn het eerste tastbare bewijs voor de geneeskundige kennis van de oude Grieken. Veel ingrediënten van de geanalyseerde medicijnen zijn uitgebreid beschreven door de oude Griekse geneesheren. Zo zou duizendblad gebruikt zijn om bloedingen van patiënten te stoppen. Wortel werd een geneeskrachtige werking toegedicht door de apotheker Pedaniu Dioscorides. "Ze zeggen dat mensen die het van tevoren nemen, niet worden aangevallen door reptielen. En het helpt ook bij de bevruchting," schreef hij in het jaar 60. De medicijn-analyse leidde ook tot nieuwe ontdekkingen. Zo kwamen de wetenschappers mogelijke sporen van zonnebloem tegen in de pillen. Tot nu toe gingen onderzoekers er vanuit dat die plant nog niet bestond in het oude Griekenland. Met een vervolgonderzoek wil men achterhalen in hoeverre de plantextracten in de oude medicijnen ook volgens de moderne medische literatuur een geneeskrachtige werking hebben, want

de onderzoekers zijn van mening dat de kennis van de oude Grieken vaak wordt onderschat. Wetenschappers en historici hebben de literatuur over deze medicijnen vaak afgedaan als kwakzalverij en schrijven de mogelijke werking van de pillen alleen toe aan de aanwezigheid van opium. Misschien kunnen deze oude medicijnen wel tot nieuwe inzichten leiden in het moderne farmacologische onderzoek.

Regelmatig lezen we op het internet resultaten van reisonderzoeken. Steevast komt Griekenland er goed uit. Na alle ellende van het afgelopen halve jaar is er weer een opsteker voor Griekenland. Het Zuid-Europese land heeft namelijk de mooiste eilanden van Europa, maar dat wisten wij al lang. Ruim 14.000 internationale deelnemers aan het onderzoek van Zoover stemden hun favoriete bestemming. De Griekse eilanden kwamen met stip terecht op nummer één met 44 procent. Spanje neemt met 17 procent de tweede plaats in en met 16 procent van de stemmen staat Kroatië op nummer drie. Volgens de beoordelingen wordt het eiland Samos als fijnste eiland van Griekenland ervaren. Het eiland scoort gemiddeld een 8,6. Karphatos en Lesbos volgen in de rij met een score van boven de 8. Samos onderscheidt zich door het beleid dat hoogbouw zoveel mogelijk wordt beperkt. Volgens Sotiris Vardakis van het Grieks Verkeersbureau in Nederland kan Griekenland wel een steuntje in de rug gebruiken. De interesse in Griekenland liep vorige zomer terug. Bronnen: De Telegraaf / Zoover.nl

In Turkije ontstond opwinding door de plannen van een groep Grieks-orthodoxe christenen om een mis op te dragen in de Agia Sofia in Istanbul. De Turkse wet verbiedt het houden van diensten in de vroegere kathedraal die nu een museum is. Onder druk van de Europese Unie heeft de regering van de Turkse premier Tayyip Erdogan de beperkingen voor christelijke kerkdiensten op andere plaatsen deels opgeheven, maar dat geldt niet voor de Agia Sofia. Sinds 1930 is het zowel voor christenen als moslims verboden diensten te houden in de Agia Sofia, die eeuwenlang het grootste heiligdom in de christelijke wereld was tot de Ottomanen in 1453 Constantinopel innamen en het in een moskee veranderden. De Amerikaanse organisatie die achter de plannen voor een dienst in de Agia Sofia zit, wil het museum met de actie 'weer zijn plaats teruggeven als het gebedshuis voor alle christenen ter wereld'. De Agia Sofia moet ook weer het geestelijk centrum voor de orthodoxie worden. Minister van cultuur Ertugrul Günay liet de organisatie echter niet toe omdat ze geen goede bedoelingen zouden hebben. 'Iedereen kan op deze plek in stilte bidden', aldus de bewindsman. 'Maar elke groepsactiviteit maakt de weg vrij voor soortgelijke activiteiten van andere religies.' Grieks afgevaardigd eerste minister Theodoros Pangalos verklaarde dat de Agia Sofia noch tot de Turken, noch tot de Grieken behoort, maar tot de beschaving van de mensheid.

De oorspronkelijk in de vierde eeuw gebouwde Agia Sofia was meer dan 1.000 jaar één van de belangrijkste kerken van het christendom. Na de val van Constantinopel fungeerde zij 500 jaar als de belangrijkste mos-

kee in het Ottomaanse rijk. In het seculiere Turkije van Atatürk werd het gebouw een monument en museum. Om interreligieuze twisten te vermijden, mag het sindsdien niet meer voor religieuze doeleinden worden gebruikt.

Het westelijk nijlvirus, dat we ook al ter sprake brachten in onze vorige Nea Paralias, is er in geslaagd meer dan 250 mensen te hospitaliseren en 31 mensen te doen bezwijken.



De Griekse politie heeft met de steun van de Bulgaarse overheid, vijf mensen opgepakt die verdacht werden van een illegale handel in eicellen en uitbuiting van immigranten. Een 47-jarige arts werd gearresteerd toen hij in het ziekenhuis op het punt stond eicellen af te nemen van een 23-jarige Roemeense. Er werden ook twee Bulgaren en twee Roemenen opgepakt. Een van de slachtoffers, een Bulgaarse, kwam naar Griekenland wonen in de veronderstelling dat ze er een job had. Ze werd echter in de prostitutie gedwongen en moest acht eicellen afstaan.

Ondanks felle tegenstand van de Grieks-Orthodoxe Kerk wil de Griekse regering geregistreerde partnerschappen voor homoseksuele stellen gaan toestaan. Dat heeft minister van justitie Haris Katsanidis in september 2010 laten weten. Katsanidis verklaarde dat aan een wet wordt gewerkt voor het legaal verklaren van partnerschappen van homoseksuelen. De Grieks-orthodoxe Kerk vindt dat door de wettelijke registratie van homoseksuele relaties de waarden van de Griekse samenleving worden ondergraven.

Twee jaar geleden veroorzaakte burgemeester Anastasios Aliferis van het eiland Tilos veel ophef door tegen de wens van de Grieks-orthodoxe Kerk en justitie twee homoseksuele stellen voor de wet te trouwen.

Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene zijn zes schedels ontdekt in de koffers van twee Amerikaanse toeristen. De twee Amerikanen, mannen van 25 en 28 jaar oud, stonden op het punt naar de USA te vertrekken toen de macabere vondst werd gedaan. De twee werden opgepakt. Ze vertelden aan de rechter dat ze de schedels voor 25 euro per stuk gekocht hadden in een winkel op het eiland Mykonos. Naar eigen zeggen wilden ze de schedels gebruiken op Halloween. De politie ondervraagt nu de verkoper van de schedels. De lokale pers vraagt zich af van welk kerkhof de schedels onvreemd werden. Bron: www.knack.be

Eind september 2010 gooiden onbekenden drie of vier brandbommen naar het Turkse consulaat in Thessaloniki. Ze misten hun doel en de vlammen doofden snel. De politie vermoedt dat ultranationalisten achter de mislukte aanslag zitten. Op 12 augustus vond een gelijkaardig voorval plaats. Het consulaat grenst aan het huis waar de grondlegger van het moderne Turkije, Kemal Atatürk, geboren werd. De site is een trekpleister voor Turkse toeristen. Thessaloniki maakte tot 1912 deel uit van het Ottomaanse rijk.

Bron: www.destandaard.be

De British Library heeft meer dan een kwart van haar collectie Griekse manuscripten op internet gezet. De documenten werden gedigitaliseerd en online via internet toegankelijk gemaakt voor het publiek. De British Library beschikt in totaal over meer dan duizend Griekse manuscripten, ruim drieduizend papyrussen en een uitgebreide verzameling vroeg Grieks drukwerk. De stukken bevatten onder meer informatie over literatuur, kunst, geschiedenis, wetenschap en religie in de klassieke en Byzantijnse tijd. De digitalisering is mede mogelijk gemaakt door de Stavros Niarchos Foundation, een culturele stichting die in 1996 werd opgericht ter ere van de Griekse reder en kunstverzamelaar Stavros Niarchos (1909-1996). Het is de bedoeling dat in 2012 nog eens 250 Griekse manuscripten digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Bron: www.historiek.nl

Zie ook <http://www.bl.uk/manuscripts>

In een graf op Kreta hebben archeologen een ongeveer 2.700 jaar oud skelet van een vrouw gevonden. Bijzonder is dat het skelet bedekt is met een laag goud. De vondst werd gedaan bij Eleutherna, een oud dorpje op Kreta. Behalve het skelet vonden de onderzoekers ook meer dan 3.000 stukjes goud. De gouden versierselen zijn tussen de één en vier centimeter lang en waren op een mantel genaaid die om het lichaam van de overledene was gewikkeld.

Van de mantel is vrijwel niets meer over, maar de goudstukjes zijn nog intact. De vrouw had overduidelijk een hoge sociale of religieuze status. Ze werd samen met een ander persoon begaven in de tombe. Behalve de stukjes goud vonden de onderzoekers in de tombe ook verschillende potten en enkele parfumflesjes. Deze zouden zijn geïmporteerd uit Egypte of Syrië. Verder stuitten de archeologen ook op kralen van amber en kristal. Bron: www.historiek.nl

Na vier maanden onderzoek, onder de codenaam Sled-gehammer, werden 26 personen gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid bij kinderpornografie. Volgens een officieel rapport verrichtten de politiediensten huiszoeken in 180 huizen en werkplekken in meer dan 43 Griekse steden. De gearresteerden zijn 22 Grieken en vier buitenlanders met leeftijd tussen 28 en 55 jaar. Ze hadden honderden internetklanten in 170 landen en publiceerden ondermeer honderden foto's van gemartelde baby's. Onder de betrokkenen van het netwerk zijn zakenlieden, militairen, advocaten, een filmmaker, een docent en een kunstenaar. De autoriteiten namen ongeveer 308 harde schijven, 39

computers en een aantal cd's en dvd's in beslag. In 2009 kon de Griekse politie een kinderpornonetwerk van 117 leden opdoeken en arresteerde toen 24 personen, waaronder een priester, twee artsen en een legerofficier. De overheid had in 2007 een wet gestemd die zware straffen, waaronder een levenslange gevangenisstraf, oplegt voor misdrijven in verband met kinderporno.

Unilever, op wereldvlak de grootste ijsfabrikant, wordt marktleider op de Griekse markt voor consumptie-ijs door de overname van de ijsmerken en van het distributienetwerk van het Griekse zuivelbedrijf EVGA. Unilever heeft in deze markt met de producten van Ola Cornetto, Ola Vienetta en Ola Magic (= Ola Magnum) een aandeel van 20,5%. EVGA voegt daar een marktaandeel van 18,7% aan toe met haar eigen ijsmerken Scandal, Variete en Karabola. en daarmee neemt Unilever de nummer 1 positie van Nestle over.

De overname is een relatief kleine, maar strategisch logische stap van Unilever dat zich sterk maakt in de markten voor ijs en persoonlijke verzorging, waar Nestle de koffiemarkt beheerst en Proctor & Gamble de wasmiddelensector.

EVGA behoudt haar bestaande productie- en opslagfaciliteiten en zal zowel de huidige EVGA ijsmerken als een aantal ijsmerken van Unilever blijven produceren voor de Griekse markt en voor de export. De omzet uit ijs van EVGA in 2009 bedroeg euro 32 miljoen euro. Als onderdeel van de overeenkomst verhuizen 65 werknemers van EVGA naar het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Unilever boekte in Griekenland in 2009 een omzet van euro 598 miljoen euro en heeft 800 medewerkers in dienst in vier fabrieken.

Een merkwaardig voorval in Griekenland. Twee gewapende personen hebben op een snelweg in Griekenland een vrachtwagen met tientallen illegalen gestolen. Het incident gebeurde op een snelweg richting Athene. De truck was enige tijd eerder door de politie in beslag genomen bij een wegversperring op de snelweg tussen Athene en Korinthe omdat zich rond de vijftig illegalen in het laadruim van het voertuig ophielden. De politie reed met de vrachtwagen en zijn menselijke lading op weg naar een opvangcentrum. Onderweg werd de politieman achter het stuur door de twee overvallers gedwongen te stoppen. De twee overvallers reden vervolgens weg met de truck en de illegalen in het laadruim. Van de vrachtwagen en zijn menselijke lading ontbreekt sindsdien ieder spoor.

Griekenland en Korea delen een handelsrelatie die teruggaat tot de Koreaanse oorlog van 1950-1953. Sindsdien is de handel tussen de twee landen explosief gestegen tot 3,2 miljard dollar in 2009. De Griekse minister van buitenlandse zaken Spyros Kouvelis was onlangs op bezoek in Zuid-Korea om de samenwerking tussen de twee landen te bespreken. Kouvelis ziet ook heil in de handel met Korea om uit de huidige crisis te geraken. Zo zouden investeringen aangetrokken worden en zou er meer samengewerkt worden op het gebied van telecommunicatie, bouw en groene energie.

Omdat veel Koreaanse paren graag zouden trouwen in Santorini, zou dat ook een aan te boren extra boost zijn voor de toeristische industrie. Slechts 4.000 Koreaanse toeristen bezochten Griekenland in 2008.



Minister Spyros Kouvelis

Het Griekse parlement heeft gisteren een belasting-amnestie goedgekeurd voor miljoenen Griekse burgers. De maatregel, die ingaat tegen de akkoorden die onder het Europese reddingsplan voor Griekenland zijn gesloten met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank en de akkoorden met het IMF, gaat het land de volgende twee jaar 33 miljard euro aan niet-geïnde belastinginkomsten kosten. Slechts twee miljard euro aan achterstallige belastingen zullen wel worden geïnd. Deze wet stuit op hevige kritiek, zelfs bij leden van de regerende socialistische partij, die bij haar aanstelling een jaar geleden plechtig beloofde een eind te maken aan een cultuur om elke drie tot vier jaar belastingsschulden kwijt te schelden. Ondanks twee verhogingen van de BTW en drie accijnsverhogingen heeft Griekenland in de eerste acht maanden van 2010 zijn inkomsten slechts met 3,4% zien stijgen, een pak minder dan de 13,7% die was vooropgesteld. Ook de vooruitgang met het aanpakken van belastingontduiking verloopt trager dan gehoopt.

Bron: www.express.be

De online kansspelenbusiness kan ontzettend veel waard zijn. Zo heeft Griekenland laten weten dat men verwacht dat hun online kansspelenbranche een waarde heeft van twee miljard euro. Op dit moment heeft Griekenland nog geen wetgeving aangaande online kansspelen men is hier al wel druk mee bezig zijn want het kan veel geld opleveren voor de overheid. Uiteraard kan Griekenland wel wat geld gebruiken en zijn ze dan ook bezig om de online sector te legaliseren waardoor men kansspelbelasting kan innen. Doordat er op dit moment nog niets geregeld is gaan er miljoenen verloren door het mislopen van kansspelbelasting. Veel landen lopen wat dat betreft geld mis binnen hun land. Neem bijvoorbeeld Nederland. Ook zij hebben geen wetgeving ten aanzien van online kansspelen maar de belastingdienst verwacht wel dat de betreffende spelers die veel geld winnen dit aangeven aan de belastingdienst om alsnog kansspelbelasting hierover te moeten betalen. Ook Frankrijk heeft om die reden de wetgeving aangepast waardoor ze nu niet alleen kansspelbelasting kunnen innen maar ook veel meer inzicht hebben in de branche. Bron: www.casino.nl

China gaat het noodlijdende Griekenland helpen om uit de financiële problemen te geraken. Het Aziatische land is onder meer van plan om Griekse staatsobligaties te kopen zodra Griekenland terugkeert op de financiële markten. Ook zou China de import van Griekse producten willen bevorderen. De Chinese premier Jiabao verwacht dat de Griekse economie herstelt in lijn met het herstel van de wereldwijde economie. Jiabao beloofde dat hij Chinese bedrijven zal vragen te investeren in Griekenland. China wil een bedrag van 5 miljard dollar investeren in een Grieks-Chinees scheepvaartfonds en gaat ook meer investeren in de haven van Piraeus. Het bezoek van Jiabao aan Griekenland maakte deel uit van een reis naar Europa. Hij bezocht ook België. Het was het eerste bezoek van een Chinese premier aan Griekenland sinds 24 jaar en thans werden 13 deals gesloten. Ook werd beloofd de import uit Griekenland naar een hoger peil te brengen.

De meeste Grieken hebben lak aan het rookverbod in de horeca en in andere openbare gebouwen en ruimtes, dat op 1 september is ingegaan. Daarom zet de regering undercoverinspecteurs in in de horeca. Die kunnen tot 500 euro boete opleggen aan rokers en tot 10.000 euro aan de eigenaar van het etablissement. Door torenhoge boetes voor de eigenaren slaagde Italië er enkele jaren geleden in om rokers af te leren in de horeca te roken. Volgens de Griekse minister van Volksgezondheid Andreas Loverdos zou het rookverbod in acht van de tien gevallen worden geschonden. Verstokte rokers blijven roken in cafés, restaurants en taxi's.

De Griekse regering liet na de stakingsgolf van september 2010 een zeer drastische maatregel goedkeuren in het parlement. Met 53 tegen 46 stemmen keurden de parlementsleden een noodwet goed die voorziet dat de vrachtwagenchauffeurs die weigeren terug aan het werk te gaan hun licentie verliezen en drie jaar gevangenisstraf krijgen. De chauffeurs staakten tegen de maatregelen die de Griekse regering in opdracht van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds moest doorvoeren in ruil voor 110 miljard euro steun.

De Grieken hebben voor het eerst te maken met een belastingpolitie. En die gaat blijkbaar voortvarend te werk. Zo bezocht deze Griekse belastingpolitie een aantal parkeerplaatsen van luxe nachtclubs in Athene. Agenten schreven alle kentekens op van dure bolides en keken vervolgens naar de jaarinkomens van de eigenaars. Wat bleek? Meer dan 6.000 auto's met een prijskaartje van boven de 100.000 euro bleken van personen die bij de fiscus een jaarinkomen hadden opgegeven van rond de 10.000 euro.

Ander voorbeeld. Slechts 324 van de vermogende artsen, advocaten en zakenlui die in de rijke noordelijke buitenwijken van Athene wonen gaven een zwembad aan. Sinds 2008 is het verplicht om je zwembad aan te geven. Voor een zwembad van 25 tot 60 vierkante meter betaalt een Griek 11.600 euro. Heb je een olympisch bad in de tuin, 120 vierkante meter, dan moet je jaarlijks 46.800 euro aan de fiscus overmaken.

Een belastinginspecteur bekeek begin 2010 satellietbeelden van Google Earth en stelde uiteindelijk vast dat

er maar liefst 16.974 zwembaden zijn. Ook de Griekse jachteigenaars krijgen hun beurt. Van de in totaal 10.000 luxe jachten in de Griekse havens vermoedt de fiscus dat bij ruim de helft geen BTW en luxebelasting betaald is. Schade voor de staat: meer dan een miljard euro.

De mogelijkheden om in Griekenland de belasting te ontduiken waren tot voor kort bijna oneindig. Zo liep de Griekse overheid jaarlijks een geschatte 30 miljard euro mis. De grootte van de Griekse schaduwconomie werd door de Oostenrijkse hoogleraar en belasting-fraude-expert Friedrich Schneider op ruim een kwart van het bruto nationaal product geschat. Nu wordt aan dat massale gesjoemel voor het eerst iets gedaan en werd in de eerste helft van 2010 ruim 1,8 miljard euro geïnd.

Lezers van het Amerikaanse tijdschrift Condé Nast Traveler hebben Mykonos (samen met de rest van de Cycladen) verkozen als het beste Europese eiland van 2010. Mykonos kreeg 78 punten van de lezers en bleef daarmee Bozcaada (Tenedos in het Grieks) en de overige Turkse Egeïsche eilanden voor. Ibiza eindigde op de derde plaats, Capri en Madeira deelden de vierde plaats. De burgemeester van Mykonos, Athanasios Kousathanas, was erg blij met de verkiezing. “Het betekent dat we op de goede weg zijn en het doet ons deugd dat duizenden lezers van het toonaangevende reismagazine dit hebben ingezien.”
bron: www.parakalo.wordpress.com

Sterke groei katholieke gemeenschap in Griekenland. Het aantal katholieken in Griekenland steeg de voorbije tien jaar met 700% van 50.000 tot 350.000 gelovigen. Ruim 80% van hen is migrant. Naast Polen, Roemenen en Albanen kent Griekenland ook een toenemend aantal katholieken uit het Midden-Oosten, in het bijzonder Irak en Libanon. Dat zegt de byzantijnse exarch Dimitrios Salachas. Deze groep wordt sterk getroffen door de economische crisis. “Velen moesten hun gronden en huizen verkopen en werden zelfs gedwongen tot terugkeer naar hun vaderland. Wij blijven onophoudelijk hulpoproepen ontvangen. Aan onze Caritasbureaus staan mensen al van 's morgens vroeg aan te schuiven om iets te eten te hebben”, volgens Salachas. De Kerk probeert hen te helpen, maar dat is niet eenvoudig omdat ze geen financiële steun krijgt van de overheid. “Wij onderhandelen al vijftig jaar over onze juridische erkenning. Maar telkens als een akkoord nabij is, komt er een nieuwe regering of minister en moeten wij de onderhandelingen herbeginnen”, aldus Salachas. bron: www.kerknet.be

Om de schulden te verlagen overweegt de Griekse overheid onder meer de verkoop van een aantal eilanden. In 2012 heeft Griekenland een schuld van 400 miljard euro, waarvan per maand 4 miljard euro afbetaald moet worden. Zoals bij alle schulden, komt al snel de verkoop van waardevolle goederen in beeld. Tot de meest waardevolle eigendommen van Griekenland behoren 6.000 zonovergoten eilanden. De meeste eilanden zijn privé-eigendom en zijn tussen de 3 en 150 miljoen euro waard. Al is de overheid niet de eigenaar, ze profiteert wel van de verkoop via belastingen en de ontwikkeling van de eilanden met luxe woningen,

vakantiehuizen, golfbanen, casino's en jachthavens. Het potentieel is enorm. In de Ionische Zee ligt Skopios, het legendarische eiland van scheepsmagnaat Onassis. Ten oosten hiervan ligt Spetsopoula, eigendom van de Niarchos-familie en Kronoda, dat in handen is van de Livanos-clan. Potentiële kopers moeten wel rekenen op een bureaucratisch labyrint van wetten, regels en religieuze claims omdat niemand het eens kan worden over wie precies de eigenaar van wat is. Bron: www.bloomberg.com



Politie-eenheden uit diverse EU-landen, waaronder België, hebben Griekenland bijgestaan om te patrouilleren aan de Turks-Griekse grens en zo de instroom van illegale immigranten een halt toe te roepen. Dit is een onderdeel van de voortdurende 'Joint Operation Poseidon' van Frontex, de grenscontrole van het EU-agentschap. Frontex is het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie. voorziet experts in het ontdekken van vervalste documenten en opsporen van gestolen voertuigen. Het agentschap verschaft speurhonden, helikopters, bussen, patrouillewagens, warmteradars voor het opsporen van illegalen. Politiefunctionarissen en apparatuur uit Bulgarije, Duitsland, Roemenië, Oostenrijk, Hongarije, Slowakije en Denemarken werden ingezet. De missie duurde twee maanden en richtte zich vooral op het eerder onbewaakte 12 km lange traject van de Maritsa-rivier (Evros) tussen Nea Vyssa en Orestiada die de grens vormt tussen beide landen. Dit is de eerste keer dat een snelle interventiegrensteam is ingezet. Griekenland kon het hoofd niet meer bieden aan het groeiende aantal vluchtelingen uit Afrikaanse landen, Irak en Afghanistan. Er is een duidelijke stijging van het aantal illegale immigranten in het noordoosten van Griekenland aan de gang. In 2009 werden 9.000 immigranten opgepakt. In de eerste negen maanden van 2010 waren er reeds 45 000. De sterke stijging wordt gezien als het resultaat van de sluiting van een andere route voor illegale immigratie vanuit Libië naar Italië. In Bulgarije, dat een langere landgrens met Turkije dan Griekenland heeft, is geen stijging van illegale immigranten die proberen de Europese Unie binnen te geraken, vastgesteld, hoewel de Bulgaarse grenspolitie af en toe kleine groepen van illegale migranten uit het Midden-Oosten en Afrika arresteren. De gezamenlijke EU-operatie Poseidon, in 2006 gestart, bestond uit patrouilles op zee in de kustwateren tussen Griekenland en Turkije. Sinds het begin

van 2010 heeft Poseidon ook patrouilles op het land die de Griekse en Bulgaarse landgrenzen met Turkije bewaken. Turkije is nu beschouwd als een dominant land van doorvoer van illegale migratie in de Europese Unie. België springt bij met 4 manschappen: 2 experts in valse papieren, een begeleider van politiehonden en een expert in thermische beeldvorming.

Ryanair, de lowcost vliegtuigmaatschappij, heeft een nieuwe bestemming vanuit Charleroi aangekondigd. Vanaf 29 maart 2011 kan je vanuit Charleroi naar Volos vliegen. Volos ligt aan de Oostkust van het Griekse vasteland, ongeveer in het midden tussen Athene en Thessaloniki, en is de havenstad van waar de boten naar de Sporaden vertrekken. De Sporaden zijn geliefde eilanden vanwege hun mooie natuur, charmante kloosters en zonnige stranden. De Sporaden omvatten de eilanden Alonissos, Skiathos, Skopelos, Peristera en Skyros. Volos ligt tevens aan de voet van de berg Pilion, het haakvormig schiereiland dat zeker ook de moeite waard is om te verkennen. Vluchten boeken naar Volos kan nu al op de website van Ryanair. Momenteel is er een lanceringstarief van 44,99 euro voor een heen- en terugvlucht, taksen inbegrepen. Let wel, als je bagage wil inchecken dien je extra te betalen. Ryanair zal Volos twee keer per week aanvliegen, op dinsdag en zaterdag. Bron: griekse club yamas

Op 7 november 2010 waren er lokale verkiezingen in Griekenland. Bijna 10 miljoen Grieken kozen zondag hun burgemeesters en leiders van de dertien regio's. De lokale verkiezingen hebben de allure gekregen van een referendum over het soberheidsbeleid van de regering Papandreou. De stembusgang is de eerste test voor de socialistische meerderheid die, nadat ze een jaar geleden aan de macht kwam, te kampen kreeg met een financiële crisis zonder voorgaande. Op 14 november 2010 vond de tweede stemronde plaats. Premier Georges Papandreou verzocht de kiezers hun vertrouwen in zijn regering te bevestigen. "We beslissen over de stabiliteit van het land, die nodig is voor de voortzetting van de vanzelfsprekende hervormingen die we moeten doorvoeren, ook al zijn ze soms pijnlijk", zei de premier nadat hij zijn stem had uitgebracht.

De belangrijkste partijen in Griekenland lijken zware klappen te hebben gekregen. Zowel de regerende socialistische partij PASOK als de centrumrechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie gaan achteruit. Beide partijen hebben de Griekse politiek gedomineerd sinds de val van het militaire regime in 1974.

Uiteindelijk zijn de socialisten van premier Georges Papandreou als overwinnaar uit de tweede ronde van de regionale en gemeenteraadsverkiezingen gekomen. De socialistische partij PASOK van Papandreou veroverde belangrijke posities. Voor het eerst sinds 24 jaar levert ze met Giorgos Kaminis weer de burgemeester van Athene. Ook Thessaloniki komt voor het eerst sinds 1986 weer in handen van de socialisten en de kleinere linkse partijen. De socialisten wonnen bovendien de verkiezing voor het gouverneurschap van de dichtst bevolkte regio van Athene, waar bijna 40 procent van de Grieken leeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelde maandagmorgen mee dat

de socialisten in acht van de dertien regio's van het land wonnen. De opkomst van de kiezers zakte met amper 40 procent naar een historisch dieptepunt.

De Griekse regeringsleider ziet in de uitslag een duidelijke steun voor zijn bezuinigingsbeleid. "De burgers hebben ons te kennen gegeven dat we onze inspanningen moeten voortzetten om het land van het bankroet te redden", zei hij op de televisie. De vreugde over de verkiezingszege bleef echter binnen de perken. Experts van de Europese Unie, van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn begonnen aan een nieuwe controle van de boeken en van de begroting voor 2011. In de Griekse pers werd de vrees geuit dat de Grieken de broeksriem de komende maanden nog meer zullen moeten aanhalen. (VIM) Bron: www.knack.be

De werkloosheid in Griekenland is naar een recordhoogte gestegen. In augustus 2009 was 9 procent van de beroepsbevolking werkloos, in augustus 2010 was het 12,2 procent. Jongeren zijn volgens het Griekse Bureau voor de Statistiek het hardst getroffen. Eén op de drie Griekse jongeren heeft geen baan. Het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie verwachten dat de werkloosheid volgend jaar verder oploopt. De werkloosheid bij Griekse vrouwen tussen de 15 en de 64 jaar bedroeg in 2009 13,2 procent, dit is de op één na hoogste score van de 27 landen van de Europese Unie. Enkel Letland doet nog slechter met 13,9 procent. Ook is gebleken dat Griekenland de grootste kloof tussen mannelijke en vrouwelijke werkloosheid in 2009 had met cijfers van respectievelijk 6,9 procent en 13,2 procent. De Griekse vrouwen die wel werken, doen dat voor een loon dat gemiddeld amper 78 procent is van hetgeen hun mannelijke collega's verdienen.

In november 2010 is men begonnen met de restauratie van de Propylaea, de grote toeganspoort tot de Akropolis die gedeeltelijk in ruïne is. De nieuwe fase van de restauratie, die deels wordt gefinancierd door de Europese Unie, zal naar verwachting duren tot 2013 en is gericht om de site weerstandbestendig te maken tegen aardbevingen. De Griekse regering besliste in mei om door te gaan met het project, ondanks de invoering van ernstige bezuinigingen op de begroting die gericht zijn op het afweren van financiële ineenstorting.

Midden november 2010 trof zware regenval tal van plaatsen in België. Ook in Griekenland. Zware regenval op het toeristische eiland Corfu richtte aanzienlijke schade aan. Hulpdiensten hadden de handen vol. Verschillende mensen raakten gewond en tientallen auto's, bedrijven en huizen liepen schade op. Meteorologen spreken van de zwaarste regenval in de afgelopen veertig jaar.

Bulgarije kan op Griekse steun rekenen voor zijn toetreding tot het Schengengebied. Dat verklaarde de Griekse president Karolos Papoulias aan premier Boiko Borissov tijdens een bijeenkomst op 17 november 2010. Het Schengenbied is een zone van landen waarin personen de landsgrenzen mogen oversteken zonder controle. Bulgarije hoopt tot het Schengengebied aan te

sluiten in het voorjaar van 2011 samen met Roemenië. Papoulias was in Bulgarije om te discussiëren over de toekomstige ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen en de bouw van energieprojecten, zoals de Bourgas-Alexandroupolis oliepijpleiding.

EETHUISJE SOCRATES



Oostendestraat 26
8820 Torhout
Tel.: 050 22 10 30
Fax: 050 22 14 40

Tafelen in een echt Grieks decor waarbij je zo op een Grieks eiland waant... Griekse Bistro - Meze-bar
Regelmatig live-muziek-avonden.
Iedere dag open vanaf 18u30,
op zondag ook van 12u00 tot 14u00.
Gesloten op donderdag
e-mail socrates@proximedia.be website:
<http://www.restosocrates.be>



Actueel extra: Waarom Griekenland linkse anarchisten niet klein krijgt

De Griekse regering schortte de internationale post voor 48 uur op, nadat in november 2010 minstens elf bombrieven werden onderschept of ontploft waren. De doelwitten hadden een hoog profiel: buitenlandse ambassades, de Duitse kanselier Merkel, de Franse president Sarkozy én de Italiaanse premier Berlusconi. De verdenking gaat uit naar een organisatie die zich 'Samenzwering van Cellen van het Vuur' noemt en ontstond nadat een politieman in december 2008 de 15-jarige student Alexis Grigopoulos had doodgeschoten.

Tijdens de rellen die ontstonden na het voorval, werd nog een andere terreurbeweging opgericht: de 'Sekte van Revolutionairen', die vorige zomer de onderzoeksjournalist Sokratis Giolas doodschoot in Athene. 'We zijn van plan om Griekenland te veranderen in een oorlogszone van revolutionaire activiteit met brandstichtingen, sabotage, gewelddadige demonstraties, bomaanslagen en moorden, in plaats van een land dat een bestemming is voor vakanties en plezier', stond in een verklaring van de Sekte.

Sinds de val van de dictatuur van de kolonels kent Griekenland vrijwel onafgebroken terrorisme van extreem-linkse signatuur. Eerst was er de marxistisch geïnspireerde beweging '17 November', die in 27 jaar tijd 22 moorden kon plegen. Doelwitten waren de 'westerse imperialisten' - Richard Welch, hoofd van het CIA-bureau in Athene was in 1975 het eerste slachtoffer - én hun Griekse, kapitalistische collaborateurs.

Met de hulp van Scotland Yard slaagden de Griekse politiediensten erin om in 2002 de (bejaarde) kopstukken te vatten. Maar een jaar later stond de terreurbeweging 'Revolutionaire Strijd' op, die een links-anarchistisch discours hanteerde: het neoliberalisme, de globalisering, de VS en de Griekse staatsinstellingen waren de vijand. In april kon de politie zes leden van Revolutionaire Strijd arresteren, waarmee de organisatie een zware klap werd toegebracht. Maar intussen waren de Sekte van de Revolutionairen en de Samenzwering van Cellen van het Vuur al actief.

Toch is er een breuklijn tussen '17 November' en de nieuwe terreurbewegingen. Na de moord op Giolas, verklaarde de analist Athanasios Drougos: 'Griekenland krijgt te maken met een nieuwe fase van politiek geweld door anarchistisch georiënteerde organisaties die moorddadiger, gevaarlijker, technisch onderlegder en nihilistischer zijn dan ooit voordien'. Van een duidelijke ideologie is geen sprake.

Terwijl '17 November' gerichte moorden pleegde, malen de nieuwe organisaties er niet om als er onschuldige burgers omkomen. Wie bombrieven verstuurt naar Merkel en Sarkozy, weet dat het grootste risico weggelegd is voor het personeel dat de brieven selecteert of opent. Eerder dit jaar kwam een Griekse veiligheidsbeambte om het leven die een bompakket opende dat bestemd was voor minister Chrisohoidis, die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid en onder wiens autoriteit '17 November' werd opgevoerd. Als er sprake is van een continuüm, dan ligt dat bij de reactie van dat deel van de publieke opinie dat

eerder sympathiseert met de terroristen dan met de politiediensten. Daarom durft nog altijd geen enkele regering voorstellen dat de politie de terreinen zou mogen betreden van de Polytechnische School, waar de anarchisten zich organiseren: een erfenis van de bestorming door de junta op 17 november 1973, waarbij tientallen doden vielen. 'We zijn er nooit in geslaagd de ernst van het fenomeen (*van terrorisme, nvdr*) te vatten dat na het einde van de militaire dictatuur ontstond', schreef de kwaliteitskrant *Kathimerini* in november 2010, in een reactie op sussende commentaren in tv-shows over de bombrieven. 'De Grieken wilden de tijd van de junta zo graag achter zich laten, toen de politie gezien werd als de boeman, dat ze terrorisme bijna gingen beschouwen als een legitieme

vorm van protest.' Ook nu suggereert de Communistische Partij dat de bombrieven mogelijk een provocatie zijn van de regering, in het vooruitzicht van de lokale verkiezingen van november 2010.

Toch is er ook positief nieuws: terwijl de leiders van '17 November' 27 jaar lang op vrije voeten bleven, slaagt de politie er de jongste tijd wel in om vermoedelijke terroristen te arresteren: twee leden van Samenzwering van Cellen van het Vuur werden onlangs opgepakt, en de politie verspreidde de foto's van vijf andere verdachten.

bron: www.destandaard.be



Naamdagen in Griekenland: De Heilige Vasileos – wie was hij?

1 januari is de gedenkdag van Basilius de Grote, grondlegger van het monnikendom in de oosterse kerken. Hij wordt samen met Gregorius van Nazianze herdacht op 2 januari in de rooms-katholieke kerk, anglicaanse kerk en lutherse kerk. Op 1 en 30 januari in de orthodoxe kerk. Op 15 / 16 januari in de koptisch-orthodoxe kerk en de Ethiopisch-orthodoxe kerk en op 14 juni bij de traditionele rooms-katholieke en episcopale kerk. Enkele van zijn vermeende rugwervels worden als relikwie bewaard in Brugge, namelijk drie in de Sint-Salvatorskathedraal en één in de Sint-Basiliuskerk op de Burg (de Heilig Bloedbasiliek).

Basilius werd geboren in 330 in Caesarea, in het hart van Klein-Azië, en stierf op 1 januari 379. Hij komt uit een welstellende familie. Alle leden van het gezin waarin hij geboren werd, worden als heiligen vereerd: zijn ouders Basilius en Emmelia († 372; feest 30 mei), zijn zus Macrina († 379; feest 19 juli) en zijn beide broers Gregorius, de latere bisschop van Nyssa († ongeveer 394; feest 9 maart) en Petrus, later bisschop van Sebaste († ongeveer 392; feest 9 januari). Het was zijn grootmoeder Sint Macrina († ongeveer 340; feest 14 januari), die hem een gedegen christelijke opvoeding gaf. Hij bleek een begaafd student en studeerde bij de grootste leermeesters van zijn tijd, eerst bij zijn vader zelf in Caesarea, en na diens dood in Constantinopel en Athene. Daar sloot hij vriendschap met Sint Gregorius van Nazianze († 390; feest 2 januari). Zijn studievakken zijn retorica, taalkunde, wijsbegeerte, sterrenkunde, meetkunde en medicijnen. Hij werd een succesvol leraar.

Over zijn leven is veel geweten en er zijn vele preken en honderden brieven bewaard gebleven. Zijn gelovige zus Makrina verdraagt zijn gewichtigdoenerij niet en pakt hem aan. Hij raakt in een zware innerlijke crisis. Daarover schrijft hij: "Ik heb heel wat tijd ver-

daan met loze dingen en heb bijna heel mijn jeugd besteed aan het vergaren van kennis die voor God er niet toe doet tot ik ontwaakte als uit een diepe slaap en ineens oog kreeg voor het wonderlijke licht der waarheid van het Evangelie". Het gesprek met zijn zus doet zijn lege wereld onbarmhartig ineensstorten. Hij geeft zijn bestaan op en gaat op reis door het Midden-Oosten. Daar bezoekt hij kloosters en leefgemeenschappen. Hij is zeer onder de indruk van wat hij ziet en trekt zich gedurende vijf jaar als kluisenaar in de eenzaamheid terug.



Met enkele vrienden sticht hij daarna zelf een klooster in Cappadocië. Basisactiviteiten zijn gebed, ascese (oefening in het je onthouden van wat wel geoorloofd is, om sterk te worden in het je onthouden van wat niet geoorloofd is) en lichamelijke arbeid. Hij voert als nieuw element ook zelfstudie van de bijbel in. In die tijd stelt hij leefregels op voor de monniken. Deze regels gelden nog altijd voor de monniken in de oosters-orthodoxe kerken. Enkele jaren later (in 365) wordt hij benoemd tot hulpbisschop. Hij reorganiseert het kerkelijk recht, hervormt de orthodoxe liturgie en schrijft vele boeken, onder andere over de Heilige Geest. Hij pleit voor een christelijke opvoeding waarin de klassieke Griekse schrijvers en filosofen mede opgenomen zijn, want christenen moeten zich niet apart organiseren, maar overal aanwezig zijn en zo de staat 'doorgloeien'. Hij bepleit een nauwe relatie tussen geloof, cultuur en wetenschap. In een periode van hongersnood verkoopt hij alles wat hij van zijn vader geërfd heeft en sticht een keuken voor iedereen, of het nu joden of christenen zijn. "Ze hebben allemaal dezelfde maag", is zijn commentaar. Hij zet zich in voor de armen. Een citaat uit een preek voor rijke mensen: "Jullie zeggen dat je niks kunt geven. Jullie tong zweert dat je echt niet genoeg hebt, maar jullie hand verraadt jullie: want hoewel die niet praten kan, verklaart het gefonkel aan

jullie vingers dat jullie liegen. Hoeveel mensen zou je met de verkoop van die ring van hun schulden af kunnen helpen? Met één van jullie kledingkasten zou je een massa mensen kunnen helpen, die nu lopen te bibberen van de kou”.

In 370 wordt hij de nieuwe bisschop van Caesarea. Als bisschop leeft hij even sober als in zijn monnikstijd; hij eet alleen brood en groenten, en hij drinkt water. Vlees eet hij niet. Ook gaat hij niet naar badhuizen. De Byzantijnse keizer eist dat hij als nieuwe bisschop zich theologisch aanpast, maar Basilius weigert. Daarop komt er een gezant van de keizer bij hem. Die wijst hem erop wat de gevolgen van zijn weigering kunnen zijn: verbeurdverklaring van bezit, verbanning, marteling en de dood. Daarop antwoordt Basilius: “Verder niks? Nou, dat raakt me dus geen van al. Als je zoals ik niks bezit, kan er niks verbeurd verklaard worden of u moet genoeg nemen met wat ik aan het lijf heb en de paar boeken die ik heb. Verbanning? Maakt niet uit; op Gods aarde ben ik overal thuis. Martelingen? Wat zou het? Ik ben al zo ziek, dat ik weldra zou sterven. En de dood is zeer welkom, want die brengt me spoediger bij God”. Daarop zegt de gezant, zeer onder de indruk: “Nog niemand heeft het gewaagd zo vrijmoedig met mij te spreken”, waarop Basilius antwoordt: “Dan heb je nog nooit een echte bisschop ontmoet!”

Basilius houdt zich bezig met grootschalig diaconaat: in 378 sterft de lastige, Byzantijnse keizer. Diens opvolger is milder; alles verandert. Enkele maanden later overlijdt ook Basilius, op 1 januari 379. Zijn dood wordt door joden, christenen en heidenen in Caesarea zeer betreurd. Hij heeft veel geschreven vooral over de innerlijke rust, over de stilte als de weg naar God en als de weg van God naar de mens. Hij had zich daarin zo geoefend, dat hij steeds zijn rust wist te bewaren, ook in de moeilijkste tijden. De monniken heeft hij een nieuwe weg gewezen: geen grote kloosters met honderden monniken; ook geen kluisnaarsbestaan in de eenzaamheid; maar kleinere gemeenschappen die leven met en voor de mensen in de buurt: leven in het klooster, maar werken erbuiten en de lokale gemeenschap helpen met onderwijs, ambachtswerk, ziekenzorg en pastorale zorg. Ook is hij de grondlegger van het georganiseerde diaconaat. Laten we het dus onthouden: als er een nieuw jaar begint, gedenken we dan Basilius de Grote, die knecht wilde zijn.

Gebaseerd op een artikel van K. Eldering, Griekse agenda.nl

Meer info over de Heilige Vasilius is te vinden op:
<http://www.atelier-st-andre.net/nl/pagina/galerie/nlikonen28.html>
http://katholiekederland.nl/abc/detail_objectID564484_FLetterB.html
<http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/05/30/05-30-0372-basilius.php>



Sint-Jakobsstraat 48, 8000 Brugge (050 33 02 96)

E-mail: info@el-greco.be - website: <http://www.el-greco.be>

Open van 17u30 tot 01u00. Ook op **zondagmiddag**. Gesloten op maandag.

Bij ons kunt u terecht voor heerlijk eten in een **gezellige Griekse sfeer!**

Het restaurant bestaat reeds 25 jaar en biedt u tal van typische Griekse huisbereide gerechten. Van pasta's tot salades en van vlees- tot vis-gerechten, er is voor ieder wel wat wils. Of zou u graag proeven van de Griekse zon bij u thuis dan kan dit ook aan de hand van onze **afhaalgerechten** en onze uitgebreide wijnkaart en dit met een korting van **10%**! Voor wie houdt van ambiance op zijn

Grieks is er elke eerste vrijdag van de maand een **Griekse avond** met 'live muziek' en dan durven we ook wel al eens met borden te gooien!

Zo houden we de oude Griekse traditie in leven.

YAMAS!!!

(advertentie)



Waarom wachten op uw tweede huis onder de Griekse zon?

Als wij u deskundig en betrouwbaar kunnen begeleiden in uw zoektocht.

Pelops Greek Houses is gespecialiseerd in de meest zuidwestelijke uitloper van de Peloponnesos. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte zandstranden, rotsachtige kusten en een bergachtig achterland. Schilderachtige authentieke vissersplaatsjes en niet te vergeten hun bewoners, maken de ontspannen gemoedelijke sfeer compleet.

Meer info op: www.pelopsgreekhouses.com



Pelops Greek Houses is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van (tweede) huizen in Messinia / Griekenland. Hier vindt u (tweede) huizen en bouw kavels op toplocaties, schitterend gelegen bij de zee met een fantastisch uitzicht en tegen betaalbare prijzen

Pelops Greek Houses
 A piece of paradise under the Greek sun !
 Onderdeel van Toer Recreatie Vastgoed B.V.
 Antoinette van Pinxterenlaan 1
 6532 CV Nijmegen
 00.31.6.16.33.00.41
www.pelopsgreekhouses.com
info@pelopsgreekhouses.com



Muzieknieuws

Charis Alexiou op European Tour
 Charis gaat dit jaar opnieuw de Europese tour op. Op dinsdag 7 juni 2011 treedt ze op in het Koninklijk Circus in Brussel om 20 uur. Op zaterdag 11 juni zal ze ook Nederland aandoen.
 Info: <http://www.cirque-royal.org/nl/agenda>

Op zaterdag 19 maart kan je van Kretenzische liederen genieten tijdens een optreden van Yorgis Xylouris, Stelios Petrakis en Ensemble, in De Centrale, Kraankinderenstraat 2, Gent (ingang Ham)

Kijk geregeld eens op
<http://www.skopos.be/GrMuziek/Agenda/index.html>
 om te zien welke Griekse artiesten waar zullen optreden.

Als we de Griekse website Oikotimes mogen geloven, staat Katerine Avgoustakis in de startblokken om opnieuw haar kans te wagen in de Griekse voorronde voor het Eurovisiesongfestival. Vorig jaar liep haar eerste poging met een sisser af toen ze wegens het voortijdig uitlekken van haar bijdrage genadeloos gediskwalificeerd werd door de Griekse omroep ERT. Anno 2011 wil Katerine dus herkansen. Volgens de bronnen van Oikotimes zou Katerine haar nummer al gevonden hebben en wil haar platenlabel garant staan voor de promotie en begeleiding. De kandidatuur van Katerine mag niet zomaar als een akkefietje worden beschouwd. Ze timmert aan een internationale carrière, die haar al bekendheid in Oost- en Centraal-Europa heeft opgeleverd. Bovendien kan ERT zich financieel niet veel folietjes met gevestigde artiesten veroorloven gezien de dramatische financiële toestand van de omroep. Een kandidate als Katerine, die gesteund wordt door een internationale platenfirma zou dan wel eens de juiste kandidate op het juiste moment kunnen zijn.

bron: www.eurosongs.be



Voor de tweede keer doet de Cypriotische zanger Michalis Hatzigiannis een gooi naar Europese roem. Zijn eerste poging dateert uit 1998 toen hij via het Eurovisiesongfestival in Griekenland doorbrak met het liedje 'Genesis' waarmee hij

11^{de} werd. In die twaalf jaar is Mikaelis nogal populair geworden bij de Grieken. In het afgelopen decennium werd hij bedolven onder allerlei edelmetaal. En Michalis wil nu het buitenland in. Griekenland steunt hem in dit streven. Ter bemoediging is zijn jongste digitale single 'To kalokairi mou' al maanden te vinden in de download top 10. Met een wijziging van zijn naam in Mihalis lijkt de Cyprioot klaar voor zijn internationale doorbraak. Zijn eerste Engelstalige

album is al verschenen in Griekenland. Daar kwam het album 'Dreams' onlangs vanuit het niets binnen op de eerste plaats. In Duitsland is in ieder geval alvast een singletje verschenen: 'Everyone Dance'. De kenners onder ons kennen dit nummer als 'Xeria Psila' als de Griekse versie.

bron: www.jablablalu.nl

Luister op <http://www.youtube.com/watch?v=sbtcMy3ati8>

Terwijl de Belgische-Griekse Katerine Avgoustakis, net als vorig jaar, wil deelnemen aan het volgende Eurovisiesongfestival voor Griekenland, is er nu een Griekse zangeres die een gooi doet naar de Belgische selectie voor 2011. Het gaat om Mélina Kotsaridis, een 19-jarige in Brussel studerende zangeres van Griekse origine die eerder al met Urban Trad optrad. Ze neemt deel met het nummer 'Je Vois Le Monde', dat geschreven werd door Yves Barbieux van Urban Trad samen met Virginie De Lutis. Ze hebben naar een melodie gezocht die goed klinkt bij een internationaal publiek. De demo werd op 19 oktober ingediend en kunt u beluisteren door op de link hieronder te klikken. Mélina zal 20 jaar zijn in juni 2011. Ze studeert momenteel politieke wetenschappen aan de U.L.B. in Brussel. Ze is gepassioneerd door muziek en dans. Vanaf haar zes jaar volgt ze danslessen (klassiek, jazz, hip-hop, ragga, music-hall) en ze zingt sinds haar tiende. Met een groepje van haar dansschool treedt ze geregeld op in België en in het buitenland.



Na Hanny-D., Kristof Urbain, Sylva K. en de Choco Gang is er nog iemand die in Vlaanderen woont die haar kans waagt bij de RTBF. Marianna Lagakou zou je zowat de West-Vlaamse tegenhanger van de Limburgse Katerine Avgoustakis kunnen noemen. Terwijl Katerina aan de Oostgrens van Vlaanderen woont, heeft Marianna zich aan de kust gevestigd, meer bepaald in Knokke. Zij waagt haar kans met het dancenummer 'Future of the world'. In tegenstelling tot Katerine Avgoustakis is Marianna Lagakou een volbloed Griekse. Eerst heeft ze in Brussel gewoond, maar tegenwoordig resideert ze in Knokke. Ze spreekt een aardig mondje Nederlands. 'Future of the world' is niet haar eerste muzikale wapenfeit. Haar eerste single heette 'Believe' en was een krachtige compositie met een boodschap over vriendschap tussen de verschillende landen. Dit jaar heeft ze ook het album 'Sapphire' uitgebracht. Een dancealbum met muziek van haar producer Rudge, die ook tekende voor 'Future of the world', het nummer waarmee ze haar kans waagt in de RTBF-preselectie. Marianna studeerde Engels en Literatuur aan de



universiteit in Thessaloniki. Vorig jaar was ze aan de slag als vertaalster bij de Europese Commissie in Brussel en momenteel doceert ze Engels aan het Europacollege in Brugge. In januari volgend jaar zal Marianna trouwens optreden in Knokke-Heist. Ze

brengt dan een uur lang musical nummers en pop songs bij de opening van de "Casa Del Habano".
Bronnen : www.eurosong.be en Griekse Club Yamas

De Israëliërs zijn grote bewonderaars van de Griekse muziek. Veel Griekse muzieknummers worden in dat land gecoverd volledig in het hebreuws of in een tweetalige duet van grieks-hebreuws. Deze muziekstroming heet MIZRAHIT. Het schijnt dat zelfs Glykeria in Israël populairder is dan in Griekenland zelf.

Op volgende webadressen hoor je respectievelijk de Hebreeuwse en de Griekse versie van de song Spasta van Triantafyllos:

http://www.youtube.com/watch?v=Hy130F1FWLU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=x6jXZPjjoGE&feature=player_embedded

Ook de eurosonglied 'OPA' van Georgos Alkaios heeft al een Hebreeuwse cover:

http://www.youtube.com/watch?v=9ymFkXFZh4s&feature=player_embedded

vertaling van liedjestekst

Νίκος Βέρτης - Δεν Τελειώσαμε

<http://www.youtube.com/watch?v=4MmVEX1gYR0&feature=channel>

Δεν Τελειώσαμε

Μεσ'το δωμάτιο υπάρχει τ'άρωμά σου
και στο κουδούνι γράφει ακόμα τ'όνομά σου
δεν τελειώσαμε
δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο

Είσαι παντού σαν μην έφυγες ποτέ σου
πίνεις μαζί μου κάθε μέρα τον καφέ σου
δεν τελειώσαμε
δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο

Δεν τελειώσαμε
δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο

Δε θέλω να πιστέψω δε θέλω να δεχτώ
πως έφυγες για πάντα και μ'άφησες εδώ
νομίζω ξαφνικά θ'ανοίξει η πόρτα και
μπροστά μου θα σε δω
Δε θέλω να πιστέψω δε θέλω να δεχτώ
μπορεί να ζούμε χώρια μα ένα θα σου πω
να ξέρεις τελικά πως δεν τελειώσαμε ποτέ
εμείς οι δυο

Ψέματα είναι πως δεν είμαι πια μαζί σου
όπου κοιτάξω ανικρίζω τη μορφή σου
δεν τελειώσαμε
δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο

Δε θέλω να πιστέψω δε θέλω να δεχτώ
πως έφυγες για πάντα και μ'άφησες εδώ
νομίζω ξαφνικά θ'ανοίξει η πόρτα
και μπροστά μου θα σε δω
Δε θέλω να πιστέψω δε θέλω να δεχτώ
μπορεί να ζούμε χώρια μα ένα θα σου πω
να ξέρεις τελικά πως δεν τελειώσαμε ποτέ
εμείς οι δυο

Δεν τελειώσαμε
δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο...

Het is niet gedaan (tussen ons)

In je kamer geurt je parfum
en op de belknop prijkt nog je naam
het is niet gedaan
het is niet gedaan tussen ons

Je bent overal alsof je nooit vertrok
je drinkt elke dag je koffie met mij
het is niet gedaan
het is niet gedaan tussen ons

Het is niet gedaan
het is niet gedaan tussen ons

Ik wil niet geloven, ik wil niet toegeven
dat je voor altijd vertrokken bent en je mij hier achterliet
ik denk dat de deur zich plots zal openen
En ik je voor me zal zien
Ik wil niet geloven, ik wil niet toegeven
het kan dat we afzonderlijk leven, maar ik ga je iets zeggen
dat je weet dat het uiteindelijk nooit gedaan is
tussen ons twee

Het is een leugen dat ik niet meer met jou ben
waar ik ook kijk, aanschouw ik je schoonheid
het is niet gedaan
het is niet gedaan tussen ons

Ik wil niet geloven, ik wil niet toegeven
dat je voor altijd vertrokken bent en je mij hier achterliet
ik denk dat de deur zich plots zal openen
en ik je voor me zal zien
Ik wil niet geloven, ik wil niet toegeven
het kan dat we afzonderlijk leven, maar ik ga je iets zeggen
dat je weet dat het uiteindelijk nooit gedaan is
tussen ons twee

Het is niet gedaan
het is niet gedaan tussen ons.

(advertentie)

Minos Palace, bij de Griek Valentijnsmenu

Aperitief voor romantische zielen

- Soep Santorini(vissoep)
- Gambas van de chef
- Steak Critti
- Romantisch dessert
- Koffie van het huis

Prijs: 35 euro per persoon

Reservatie op het nr 050.22.00.38



A restaurant logo and contact information for Minos Palace. The logo features the text "MINOS PALACE" in a stylized, bold font. Below the logo, the text "RESTAURANT & TRAITEUR" is displayed. The contact information includes the address "OOSTENDE STRAAT 276 8820 TORHOUT", the phone number "Tel. 050 22 00 38", the website "www.minospalace.be", and the email address "E-mail: minos.palace@telenet.be". The background is a dark red color.



Reisverhaal Peloponnesos – deel 5: het westen

Op maandag 7 september 2009 vertrokken acht leden van de vereniging Eleftheria Paralias op ontdekkingsstocht in de noordelijke helft van de Peloponnesos. Ze overnachtten in het toeristische maar gezellige Nafplio in het noordoosten, in Zacharo aan de westkust tussen de bananenplantages en tenslotte in het mooie bergdorpje Kalavryta in het noorden. Op maandag 21 september 2009 rond 23 uur landden ze terug op Zaventem. Benieuwd hoe hun reis verlopen is? In dit en volgend nummer van Nea Paralias leest u hun reisverhaal.

Nu is de natuur aan de beurt. Aangezien we een kleine 300 km moeten afleggen en toch veel willen zien en genieten, hebben we gisteren besloten vroeg te ontbijten om vroeg te kunnen vertrekken.

De morgenstond heeft goud in de mond. De zon lacht ons toe en rond 8.30 uur is iedereen vertrek-kensklaar. We zetten koers richting Olympia om via vlotte wegen de Loussioskloof te bereiken. Rond 9.30 uur stappen we voor de eerste keer uit om de gezonde lucht op te snuiven. Ja, het wordt een heerlijke dag vandaag met veel zon. Het eerste dorpje dat er zo lieflijk bij ligt is meteen het doelwit voor de eerste digitale plaatjes van deze dag.

We rijden door een groen en indrukwekkend landschap langs mooie dorpjes tegen de helling op een berg. Stavrodromi is er zo eentje. Wat verder ligt Langadia. Dit dorpje is iets toeristischer en hier vind je huizen in grijze steen. Dimitsana ligt badend in de zon. Daar we vroeg op pad zijn, hebben we alle tijd om alles in detail op te nemen.

Te midden van dit prachtig landschap bevindt zich het Filosofouklooster. Het oude klooster, tegen de rotswand gebouwd, is verlaten. Het nieuwe klooster ligt langs de weg. Toch is het een lastige karwei om er met de wagen te geraken. Eerst en vooral kunnen we de hoofdweg door het dorp niet volgen omwille van wegenwerken. Langs een klein kronkelig weggetje omzeilen we het dorp. We dalen af, diep in het dal, naar het riviertje. Daar ligt een klein bruggetje die we moeten oversteken en dan weer klimmen en kronkelen langs smallere wegen. Patrick, onze chauffeur, ziet het allemaal nog zitten terwijl sommigen af en toe eens de ogen sluiten. Maar het is er wel adembenemend mooi. Na meer dan een uur zwoegen bereiken we het klooster. We worden er vriendelijk onthaald door de monnik. Om weinig tijd te verliezen, heb-



ben we vandaag onze picknick mee en het smaakt heerlijk. Hier is het muisstil, de Loussioskloof toont zijn diepste geheimen. Een Griekenlandliefhebber weet dat kloosters en kerkjes meestal op een rots of in een schilderachtige omgeving staan. Dit is hier niet anders.

Nu moeten we helemaal de weg terug. Al snel komen we op een wegsplitsing zonder aanduidingen. Iemand zegt links, een ander zegt rechts. Kaarten worden bovengehaald om hun gelijk te halen. Het resultaat is dat we minstens 10 kilometer verkeerd rijden in een weeral pittoresk landschap, maar waar is dat bruggetje dat we weer over moeten om de andere kant van de kloof te bereiken. "Ginds in de diepte", merkt Paul op en zo kunnen we onze weg verder zetten.

Stemnitza is een klein en charmant dorpje. Het dorp is al meer dan 12 eeuwen gespecialiseerd in edelsmeedkunst. Hier is er zelfs nog een school waar dit vak aangeleerd wordt.

De kloof eindigt in Karitena waar nog een Frankisch kastro staat. Een wandeling door het dorpje leidt naar beneden naar een klein kerkje. Van hieruit is het nog 60 km terug naar Zacharo. Rond half acht, bij het vallen van de avond, bereiken we onze studio's. Het is vandaag een mooie dag geweest.

Wij frissen ons even op en dan maken we met z'n allen een kleine wandeling langs de zee. Hier vinden we een restaurantje. Paul, Liliane, Panthelies en Monique keren terug. Emma en Patrick volgen ons naar het restaurantje. Wij gaan vandaag vis eten. Die was heerlijk maar toch niet zoals in Banana Place.

Vandaag, donderdag 17 september, nemen we het wat rustiger. We denken ook aan onze chauffeur. Zoals elke dag ont-

bijten we op het terras van de studio waar Emma logeert. Ze heeft voor heerlijke koffie gezorgd. De rondlopende jonge kalkoentjes komen steeds dichterbij. Ze vinden het blijkbaar leuk om in ons gezelschap te vertoeven.

We volgen de kust noordwaarts. Het klooster van Vlacherna, onze eerste stop, werd in de 12^{de} eeuw door de Byzantijnen gebouwd en verbouwd onder het bewind van Villehardouin. De naam werd afgeleid van een beroemd heiligdom dat gewijd was aan de heilige Maagd. Men neemt aan dat er hier Cisterciënzers verbleven.

Het nieuwe Kyllini is een moderne badstad met een kleine ferryhaven maar verder stelt het niet veel voor. In Chlemoutsi maken we een korte wandeling naar het hoger gelegen kasteel van Chlemoutsi dat rond 1220 werd gebouwd door Godfried II van Villehardouin. Het Frankisch karakter is mooi bewaard gebleven. Terug in het dorp drinken we een welverdiende Mythos want het was toch een korte maar nijldige klim naar het kasteel en we hebben er dorst van gekregen. Nicole bleef trouwens in het dorp.

Op de terugweg en zonder het zelf te beseffen rijden we langs de warmwaterbronnen van Kyllini. Het water borrelt uit de grond met een temperatuur van 35 graden Celsius en wordt aanbevolen bij astma, reuma en huidziektes.

En het klokje tikt maar verder. Ondertussen is het 14 u. geworden. In Basili stoppen we om te eten. We vinden in het dorp een leuk restaurantje met ervoor enkele grote druivelaars. Zoals de Grieken nemen we hier ruim de tijd voor onze ouzo en de traditionele Griekse gerechten.

Na het eten brengen we een bezoek aan het klooster van Skafidias. Het begint wat te spetteren maar de echte regenbui blijft uit tot na het bezoek. Zoals elke dag stoppen we in 'ons' dorpje voor de dagelijkse inkopen. Wanneer we de 'banaanplantage'



oprijden, staan de kalkoentjes ons weeral op te wachten. Ik kan niet anders dan ze in beeld nemen voor mijn film. Wij verzamelen weer op het grote terras van Emma en Patrick voor een lang aperitiefgebeuren. Daarna nemen we een broodjesmaaltijd.

En zo bereiken we alweer onze laatste dag in Zacharo. Paul, Liliane, Panthelies en Monique besluiten in Zacharo te blijven. Patrick, Emma, Nicole en André willen de tempel van Vasses zien en trekken hiervoor een halve dag uit. Onderweg zijn de sporen van de fatale bosbranden van 2007 nog duidelijk merkbaar in het landschap.

Om de tempel van Vasses tegen verdere erosie te beschermen, werd deze onder een gigantische tent geplaatst. Deze tempel van Apollo Epikourios is gemaakt door Ictinos die ook het Pantheon in Athene ontworpen heeft. Het dateert uit 470 vóór Christus. Thans is men deze tempel aan het restaureren.

In het dorpje Nea Feigia kiezen we voor de afwisseling eens voor een Italiaans restaurant. We willen een kleinigheid eten en nemen een spaghetti. We krijgen een schotel voorgeschoteld met rijkelijk door roomsaus overgoten spaghetti en zeevruchten. Te veel voor één persoon. Niemand krijgt zijn bord leeg. Met een dik buikje keren we terug, echter zonder dat Patrick nog eens de smalste straatjes van het dorpje met onze transporter wil doorkruisen.

Verder houden we even halt bij een folkloristisch huis. De namiddag houden we vrij om boodschappen te doen en te rusten. Het weer is schitterend en de kalkoentjes... ja, ja, ze laten van zich horen. Wat kan het leven toch heerlijk zijn.

Als afscheid aan Banana Place en aan onze gastheer Christos, zijn vrouw en zoon, blijven we deze avond hier eten in het restaurantje. Vooraf hebben wij de vis gereserveerd zodat Christos in de loop van de dag verse vis kon inkopen

voor onze heerlijke maaltijd. Moet ik nog zeggen dat we vingers en duimen aflikten? Er werd nog lang nagekaart over ons verblijf hier in het Westen. Morgen rijden we naar Kalavryta in het Noorden dat bekend is als skioord in de winter. Daar zullen we twee dagen

vertoeven. Ook dit wordt weer een mooie ontdekking, weer een totaal ander stukje Peloponnesos.

In volgend nummer vertel ik er alles over.

Auteur: André Delrue – Foto's: Nicole De Neve

Ter info

website van Hotel Banana Place in Zacharo waar we verbleven: <http://www.bananaplace.com>
e-mail bananaplace1@yahoo.com - telefoon: 00 30 26 250 34 400



Filmnieuws

De opnames van **Clash of the Titans 2** moeten in februari al beginnen, maar er is nog maar weinig bekend. Regisseur Jonathan Liebesman, die klaar is met werken aan zijn volgende film **Battle: Los Angeles**, lichtte echter een tip van de sluier. We wisten al dat Gemma Arterton terug zou keren voor het vervolg, net als Sam Worthington, maar verder waren er nog geen namen bekend. Nu blijkt dat

Ralph Fiennes, die de rol van Hades speelde, en Liam Neeson als Zeus, beiden terugkeren. Het blijkt dat er nog een aantal andere goden zullen voorkomen in de film, die we eerder nog niet hebben gezien. De vorige film werd op een aantal exotische locaties opgenomen, waaronder de Canarische eilanden, Ethiopië en Lanzarote. De nieuwe film zou pas in 2012 te zien zijn.



Onze selectie internet-links

Website De Griekse Gids. Midden oktober 2010 vierden Jorgos en Wendy Nikolidakis het tienjarig bestaan van hun website De Griekse Gids. Al die tijd zijn ze dagelijks en intensief bezig met het brengen van allerlei informatie over Griekenland. Behalve over reizen naar Griekenland informeren ze over Griekse recepten, de Griekse cultuur, de Griekse actualiteit, het Grieks-orthodoxe geloof, de Griekse mythologie enzovoorts. Ook het in kaart brengen van de Griekse restaurants in Nederland en België was in het begin een van de belangrijkste peilers van de Griekse Gids. Een brede waaier van onderwerpen over Griekenland is op de Griekse Gids te vinden, van de beste last minutes en aanbiedingen, schitterende rondreizen, reisbeschrijvingen, beoordelingen van hotels en gebieden tot de vele mooie eilanden, aan alles wordt uitgebreid aandacht besteed. Veel lovende kritiek krijgen ze ook om hun aandacht voor culinair Griekenland. Meer dan 60 specifiek Griekse gerechten worden beschreven. Inmiddels is men ook begonnen met een eigen TV-kanaal: www.grieksegids.tv. Hierop worden filmpjes in HD kwaliteit geplaatst, zoals van Santorini, Lefkas, Kreta, Hydra, Kefalonia, Athene, Lesbos, Samos, Skiathos, Chios, Ithaka enzovoorts, maar ook van kleinere plaatsen en eilanden. Wij wensen hen nog veel succes toe.
<http://griekseagenda.nl> en <http://grieksegids.be>

We stellen jullie geregeld links naar internetvideos voor. Omdat je na een tijd niet meer op het net staan, wil je ze op je eigen PC opslaan, maar je kan dat niet zomaar, alleen met speciale programmatjes lukt het. Zo'n (gratis) programma is bijvoorbeeld "OrbitDownloader". Ook op <http://www.videoslurp.com/> is een goed programmatje op te halen.

In je luie salonzetel naar een Griekse FM-radio luisteren op je stereoketen: het kan tegenwoordig dankzij internet. Het aanbod Griekse nationale en lokale zenders omvat momenteel 220 stations. Maar de meesten onder ons zullen het nog moeten stellen met de pc. Op volgende website krijg je een overzichtelijk zicht op het aanbod: <http://e-radio.gr/>

Minder volledig wat het Grieks radio-aanbod betreft is volgende site <http://nl.delicast.com/radio/Griekenland> Op dezelfde site zijn ook een aantal links voorzien naar Griekse TV-zenders: <http://nl.delicast.com/tv/Griekenland> als het lukt, kan je kijken naar MAD TV, Skai TV en andere.

67 voetbalclubs dingen in het seizoen 2010-2011 mee naar de cup. Heel wat details zijn te vinden op: http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Cup_2010%E2%80%932011

Oktober 1943 - de Duitse troepen palmen Korfu in. Op volgende site kan je een kort filmpje bekijken over de landing van de infanterietroepen: <http://www.defencetalk.com/mountain-infantry-land-corfu-greece-oct-1943-2-27888/>

Als (culturele) vereniging hebben we de Griekse politiek en de politieke partijen buiten beschouwing gelaten. Toch is het misschien eens wetenswaardig om er meer over te lezen op volgende paginas:

[http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Greece_\(Marxist%E2%80%93Leninist\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Greece_(Marxist%E2%80%93Leninist))

<http://en.wikipedia.org/wiki/PASOK>

<http://en.wikipedia.org/wiki/KKE>

http://en.wikipedia.org/wiki/Nea_Dimokratia

De zomer lonkt al. Misschien kan je nu al best reserveren in een uniek hotel die je hier kan kiezen:

http://www.historichotelseurope.com/en/hotel-search_0_0_23_0_0_0_hotels-in-greece.html

Heb je Athene gekozen, dan wil je misschien ook al plannen waar je de avonden (en nachten) wil doorbrengen. Op volgende website kan je een keuze maken:

<http://travel.aol.com/travel-guide/europe/greece/athens-nightlife/>

Maar eer het zover is kan je misschien eerst nog op skivakantie gaan, niet in de traditionele Franse ski-oorden, maar natuurlijk in de minder bekende maar minstens even goede Griekse skiparadijzen

<http://www.greecelogue.com/spend-your-next-ski-vacation-in-greece.html>

Vanaf dezelfde pagina kan je tevens doorklikken naar diverse Griekse (zomer)bestemmingen.

Griekenland heeft sporen achtergelaten in Turkije, maar anderzijds heeft ook Turkije sporen achtergelaten in Griekenland. <http://www.todayszaman.com/tz-web/news-196655-110-an-ottoman-breeze-comes-from-greece-through-photographs.html>

National Geographic kennen we van bepaalde televisieprogramma's. Maar ze publiceren ook reisgidsen en op het www presenteren ze ook vele landen, waaronder Griekenland:

<http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/greece-guide/>

Ook Lonely is een vaste waarde onder de reisgidsen. We stooten op een artikel over de moderne antieke snelweg, de Egnatia Odos; lees op

<http://www.lonelyplanet.com/greece/travel-tips-and-articles/75919>

Eén van onze vaste regionale nieuwsbronnen is:

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/keyword/Country/Greece

Deze pagina zou u zeker aan uw favorieten moeten toevoegen:

<http://www.onlinenewspapers.com/greece.htm>

Op deze pagina zijn aanklikbare links te vinden naar zowat alle Griekse nationale en Griekse regionale online-nieuwsbronnen

Welk nieuws is er??? Hier komen enkele antwoorden uit het Antieke Griekenland:

<http://www.hellenesonline.com/go/2010/10/whats-new-some-answers-from-ancient-greece/>

Een interessant artikel over de liturgie in het Antieke Griekenland kan je hier lezen:

[http://en.wikipedia.org/wiki/Liturgy_\(ancient_Greece\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Liturgy_(ancient_Greece))

Meer en meer tv-kanalen gaan online maar de verbindingen zijn niet altijd stabiel De voorbije maanden stemmen we geregeld en probleemloos af op Kriti TV. KritiTV kan je online bekijken op:

<mms://a120.l7085830119.c70858.g.lm.akamaistream.net/D/120/70858/v0001/reflector:30119>

Wenst u lid te worden?

Iedereen die Griekenland in zijn hart draagt, kan lid worden

- **Individueel lidmaatschap: 12,50 euro (jaarlijks) per persoon:**
u ontvangt het ledenblad via e-mail
- **Individueel lidmaatschap: 17,50 euro (jaarlijks) per persoon:**
u ontvangt het ledenblad via de post
- **Gezinslidmaatschap** (personen van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres): **12,50 euro (jaarlijks) of 17,50 euro (jaarlijks) per gezin**

Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Halfjaarlijks lidgeld: 1 juli tot 31 december:

6,50 euro voor e-mailabonnement of 9 euro voor postabonnement.

Storting op bankrekening

IBAN: BE67 0014 7876 4087 - BIC: GEBABEBB
van Eleftheria Paralias vzw, A. J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek

(advertentie)

Olive 'n Oil brengt een stukje Griekenland naar het Meetjesland !

Wie ooit naar Griekenland reisde, weet dat dit land heel wat lekkers te bieden heeft. Helaas is Griekenland niet echt bij de deur, maar dankzij Olive 'n Oil in Balgerhoeke, Eeklo, kunt u zich voortaan de verre verplaatsing besparen. U hoeft niet meer per sé naar Griekenland, Olive 'n Oil bracht Griekenland naar het Meetjesland!

Olive 'n Oil is gespecialiseerd in alles wat met de Griekse keuken te maken heeft: Griekse wijnen, retsina, likeuren, ouzo, Metaxa en tsipouro. Maar Griekenland is uiteraard ook feta, Mythosbier, olijven, olijfolie, kruiden, honing, tarama, tzatziki, enzovoorts. Geschenkmandjes en geschenkbons behoren ook tot het assortiment.

Bij Olive 'n Oil vindt u alles om thuis een Grieks feestje te organiseren.

Olive 'n Oil Eeklo

Balgerhoeke 59 B, 9900 Eeklo

telefoon: 09 329 68 57 - fax 09 378 08 52

e-mail: petra.olive-n-oil@telenet.be

calfas.nicos@telenet.be

Openingsuren:

- dinsdag - vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 18.30 u.
- woensdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 18 u.
- zaterdag van 9 u. tot 18 u.
- zondag van 9 u. tot 12 u.

Maandag gesloten



Het volgende nummer van Nea Paralias wordt verspreid in april 2011.

Alle teksten voor artikels en advertenties moeten binnen zijn op de redactie uiterlijk op **10 maart 2011**

(e-mail johan@eleftheriaparalias.com)

Voor ons volgend nummer van het ledenblad Nea Paralias is jullie steun en inbreng steeds welkom. DUS:

- wie heeft er onlangs ergens een leuk artikeltje gelezen en wil het delen met EP-leden?
- wie is er een taalfanaat Grieks en wil ons weetjes over de Griekse taal bijbrengen?
- wie kent anekdotes over Griekenland in al zijn facetten?
- wie ging / gaat er op vakantie in Griekenland, waar en waarom; hoe waren je ervaringen?
- wie heeft er nuttige tips voor vakantie in Griekenland?
- wie heeft er op het wereldwijde web (internet) een website ontdekt die wellicht elke Griekenlandfanaat zal boeien?
- ...